

2 : 1 - 3 oproep tot bekering

De drie hoofdstukken van Zefanja vormen een soort drieluik, waarin elk hoofdstuk een apart schilderij is, maar die met elkaar een mooie lijn laten zien van Gods handelen met Israël.

Het eerste hoofdstuk is inktzwart, zowel ten aanzien van Jeruzalem en Juda, als eigenlijk ook ten aanzien van de hele wereld. Er is voor God geen enkel lichtpunt te vinden. Hij kan alleen maar elk schepsel oordelen.

Dan komt hoofdstuk twee, waarin God op een heel andere toon spreekt. Hij roept op tot inkeer! Hij wil genade en liefde bewijzen aan ieder die zich voor Hem wil vernederen.

Dit is één van de meest verbazingwekkende kenmerken van God: wanneer Zijn heiligheid alleen maar kan oordelen, zoekt Zijn liefde een weg van verlossing. Ook hier.

- *stappen tot herstel*

Gods oproep om tot inkeer te komen geldt voor een schaamteloos ( of: ongewenst ) volk, dus een volk dat zijn aantrekkelijkheid voor God helemaal verloren heeft. Het oordeel komt onherroepelijk, maar zij krijgen de kans om op tijd in veiligheid te komen. Daarvoor zijn een paar stappen nodig.

## 1) haast

'Een dag gaat als kaf voorbij', dus een dag waarin geen gebruik is gemaakt van Gods genade is een waardeloze dag, een verloren kans. Gods genadeaanbod houdt een keer op.

## 2) ootmoed

In die houding wil God Zijn volk graag zien. Dan zijn zij zich bewust van hun schuld en van het feit dat zij alle rechten hebben verspeeld. Elk houvast in eigen kracht is weg.

## 3) zoekt de Heer, zoekt gerechtigheid

Het echte houvast ligt dan in  *iemand*  anders. Maar ook in  *iets*  anders dan in menselijke normen en waarden, want die zijn veranderlijk. Het zicht op goed en kwaad wordt weer hersteld zodra het volk de Heer weer gaat zoeken.

- *misschien geborgen*

De veiligheid die God biedt is 'geborgenheid'. Dat hoeft geen nadere toelichting, want als God spreekt over geborgenheid dan is dat op een plaats waar het oordeel onmogelijk kan komen en waar kan de grootst mogelijke rust en vrede heerst.

Noach heeft in de ark kennis gemaakt met Gods geborgenheid. Zodra de acht mensen van zijn huis binnen zijn, sluit de Heer de deur van de ark.

Buiten barst het oordeel in alle hevigheid los. Binnen is optimale bescherming.

Toch spreekt God hier over 'misschien'.

Is het nog onzeker of God wil of kan redden? Of houdt Hij er rekening mee dat het berouw wellicht te weinig is?

Nee, want als iemand God zoekt laat Hij Zich vinden<sup>1</sup>, en de hoeveelheid berouw is nooit een voorwaarde tot redding.

God wil er alleen mee zeggen dat zelfs de noodzakelijke stappen tot herstel Hem niet verplichten om een keer te brengen in hun lot. Het is en blijft Zijn genade.

Bij het evangelie van vandaag (redding door het bloed van Christus) is er geen 'misschien' voor de verloren zondaar. Er is een duidelijke garantie van Gods kant dat Hij gaat vergeven en 'reinigen van alle ongerechtigheid'<sup>2</sup>, zodra iemand zonden gaat belijden.

Ook elk kind van God dat gezondigd heeft, mag rekenen op dezelfde zekerheid.

Toch ligt er een ernstige les in de boodschap van Zefanja voor ons christenen.

In elke kerk of kring is afwijking. Soms is er oog voor en komt het tot gezamenlijke vernedering voor God. Maar is dat dan de garantie dat God herstel gaat geven? Nee, want ook vandaag is Hij tot niets verplicht. Als Hij herstelt, is dat Zijn pure genade.

2 : 4 - 7 het oordeel over de Filistijnen

Er volgen nu verschillende oordelen over de omringende volken: over de Filistijnen in het

<sup>1</sup> 1 Kronieken 28 : 9

<sup>2</sup> 1 Johannes 1 : 9

westen, over Moab en Ammon in het oosten, over Ethiopië in het zuiden en over Assur in het noorden.

Israël, het schaamteloze, nietswaardige volkje is van alle kanten omringd door vijanden die het kwaad kunnen doen doordat het zijn God heeft losgelaten. Toch laat God Zijn volk niet los, maar neemt het voor hen op. Elk vijandig volk wordt veroordeeld: de Filistijnen, Moabieten en Ammonieten om hun verkeerde houding ten aanzien van Gods volk, en Assur om zijn trots. Het ontgaat God niet hoe Zijn volk wordt behandeld en het rechtvaardig oordeel zal worden uitgeoefend.

- *het kenmerk van de 'Filistijnen'*

De gemeente van God verkeert nu eigenlijk in een vergelijkbare situatie als Israël destijds. Ook wij zijn door allerlei vijanden omringd, die we kunnen herkennen in Israëls vijanden.

De Filistijnen vormen vanaf het allereerste begin een voortdurend probleem voor Israël. Zó groot, dat God hun naam al noemt wanneer Hij in Genesis 10 de nakomelingen opsomt van de kinderen van Noach. Uit Cham en Misraim (= Egypte<sup>3</sup>) komen de Kasluchieten voort, de voorouders van de Filistijnen<sup>4</sup>.

Zij komen uit Kaftor<sup>5</sup>, dat waarschijnlijk in de kuststreken van Egypte lag. Zij zijn in noordelijke richting langs de kust getrokken tot het gebied rond de Gazastrook.

Die kustroute wordt wel genoemd 'de weg van het land van de Filistijnen'<sup>6</sup>, een kortere weg om in het beloofde land te komen.

God kiest voor Israël een langere route, die langs belangrijke plaatsen voert, zoals het bloed van het lam, de Rode Zee, de Sinai en de Jordaan. Langs die weg voedt God Zijn volk op om sterk en volwassen te worden.

Dat is een belangrijke les!

Iemand die vandaag bij de gemeente van God wil horen, wordt door God opgevoed om zich helemaal aan Christus over te geven. Dat begint bij het offer van het kruis, daarna de

<sup>3</sup> Genesis 12 : 10 en vele anderen

<sup>4</sup> Genesis 10 : 14

<sup>5</sup> Amos 9 : 7

<sup>6</sup> Exodus 13 : 17

doop, het Woord van God en het leven met een opgewekte en verheerlijkte Christus. Zo word je een christen, een ware volgeling van Christus.

Anderen nemen de korte route en noemen zich 'christen' zonder de aanvaarding van Christus als hun Heiland en Heer.

Vanaf het ontstaan van de gemeente zijn ze er en ze vormen een groot probleem<sup>7</sup>.

- *de omgeving van de 'Filistijnen'*

Van de vijf sterke Filistijnse steden<sup>8</sup> wordt Gat hier niet meer genoemd. Koning Uzzia had de muren van Gat en Asdod geslecht<sup>9</sup> en kennelijk is Gat deze aanslag niet meer te boven gekomen.

De overige vier steden zullen door God grondig verwoest worden. 'Het woord des Heren is tegen u', een zeldzaam hard en onwrikbaar oordeel over een volk dat het volk van God beroofde van de mogelijkheid om herders te kunnen zijn.

De Filistijnen namen hen af: weideplaatsen, putten voor de herders en kooien voor de schapen.

Vanaf de aartsvaders Abraham, Izaak en Jakob is dit het beroep van hun nakomelingen<sup>10</sup>. Maar diezelfde aartsvaders hebben al problemen met de Filistijnen, zeker wanneer zij de putten van Abrahams knechten dichtstoppen en vullen met aarde<sup>11</sup>. Gelukkig graaft Izaak ze weer op en noemt ze met dezelfde naam als Abraham<sup>12</sup>!

1) weideplaatsen

Hoeveel weideplaatsen zijn er vandaag nog over, waar gelovigen in rust en vrede voedsel kunnen vinden?

De Heer Jezus geeft Zijn discipelen een paar keer aanschouwelijk onderwijs, wanneer er weer eens een menigte mensen is die voedsel nodig heeft. Hij laat hen de beschikbare broden en vissen verzamelen, en doet een

<sup>7</sup> Handelingen 8 : 17 – 23; 20 : 29 - 30

<sup>8</sup> 1 Samuël 6 : 17

<sup>9</sup> 2 Kronieken 26 : 6

<sup>10</sup> Genesis 46 : 34

<sup>11</sup> Genesis 26 : 15

<sup>12</sup> Genesis 26 : 18

wonder<sup>13</sup>. Ieder wordt verzadigd en er blijft veel meer over dan er aanvankelijk is. De Heer wil nog op precies dezelfde manier werken. Er is altijd wel iemand die iets bij zich heeft, een 'brood' of een 'visje' dat de Heer wil gebruiken tot grote zegen. Hij zoekt de juiste plaatsen op en laat de menigte zitten op het groene gras<sup>14</sup>.

Door Zijn voorbeeld<sup>15</sup> hebben de discipelen later goed opgelet of er voldoende gezond voedsel beschikbaar is<sup>16</sup>, en dat dient nog steeds zo te zijn<sup>17</sup>.

## 2) putten voor herders

Hoeveel 'putten voor herders' zijn er inmiddels al dichtgegooid?

Gelukkig geeft God ook momenten waarop een put wordt opgegraven, en er b.v. ineens weer belangstelling ontstaat voor de profetie. Gelovigen gaan dan weer uitkijken naar de komst van de Heer (net als in het begin<sup>18</sup>) en krijgen Zijn verschijning lief (net als onder de eerste christenen<sup>19</sup>).

Dit zijn de thema's voor herders om elkaar als gelovigen mee te troosten<sup>20</sup>, ook vandaag.

## 3) kooien voor schapen

Een kooi is een ommuurde plaats waar de kudde veilig kan overnachten. De herder staat in de deur en telt elk schaap, zodat hij zeker weet dat de hele kudde binnen is.

Die zorg heeft de Heer Jezus voor Zijn kudde<sup>21</sup>, en heeft Paulus ook willen overbrengen op de oudsten van de gemeente in Efeze<sup>22</sup>.

Er gaan vandaag mogelijk nog meer wolven rond dan in de dagen na het vertrek van Paulus. We hebben het dan o.a. over zogenaamde dienstknechten die in schaapskleren binnenkomen, maar een

verwoestend werk aanrichten onder Gods gemeente.

Is dat iets om alleen maar met lede ogen aan te zien? Nee, als we ons klein maken voor onze God, wil Hij voorzien in alle belangrijke behoeften voor gelovigen van vandaag, die hooguit een 'klein overblijfsel' vormen van de totale gemeente op aarde, maar die stuk voor stuk bereid zijn om op Zijn genade te bouwen.

<sup>13</sup> Johannes 6 : 1 – 15 en anderen

<sup>14</sup> Markus 6 : 39

<sup>15</sup> Mattheüs 14 : 17

<sup>16</sup> 2 Timotheüs 3 : 16

<sup>17</sup> 1 Petrus 5 : 2

<sup>18</sup> 1 Thessalonika 4 : 13 - 18

<sup>19</sup> 2 Timotheüs 4 : 8

<sup>20</sup> 1 Thessalonika 4 : 18

<sup>21</sup> Johannes 10 : 9

<sup>22</sup> Handelingen 20 : 28