

Koninkrijk van God

begin	komst Koning, roeping van discipelen
ontwikkeling	waterdoop, onderwijs, worden als Meester
verwachting	terugkeer Koning met loon
relatie	contrast met wereld

Gemeente van God

begin	komst Heilige Geest, eenheid gelovigen
ontwikkeling	Geestesdoop, lid van lichaam van Christus
verwachting	Vaderhuis, bruid van Christus
relatie	één met de Heer en met elkaar



wonderen en tekenen
vijandschap van de Raad
steniging van Stefanus
- vervolging gemeente Jeruzalem
- verstrooiing van allen
bekering van Saulus

Handelingen 1 : 8

U zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judéa en Samaria, en tot aan het einde van de aarde.



wonderen en tekenen
 vijandschap van de Raad
 steniging van Stefanus
 - vervolging gemeente Jeruzalem
 - verstrooiing van allen
 bekering van Saulus

Arabië

- ? dagen
- in Damascus 3 jaren
- 1^e bezoek Jeruzalem 15 dagen
- in Tarsus ? dagen
- in Antiochië 1 jaar
- 2^e bezoek Jeruzalem



begin van dienst van Paulus

in Damascus	3 jaren	} woord
in Jeruzalem	15 dagen	
in Tarsus	? dagen	
in Antiochië	1 jaar	
in Jeruzalem	? dagen	hulp
	Arabië	voorbereiding



Barnabas

Simeon / Niger

Lucius van Cyréne

Manahen

Saulus

+ Johannes / Markus

Kolosse 4 : 10

... Markus, de neef van Barnabas ...



Barjezus / Elymas

tovenaar, valse profeet, een Jood

Sergius Paulus

proconsul, verstandig

Saulus

= *de gevraagde*



Paulus

= *de kleine*



toespraak van Paulus

Israëls geschiedenis

beschrijving van Christus

oproep tot geloof

Handelingen 13 : 41

En na het voorlezen van de wet en van de profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: Mannen broeders, als u een woord van bemoediging voor het volk hebt, spreek dan.



toespraak van Paulus

Israëls geschiedenis

beschrijving van Christus

oproep tot geloof

Handelingen 13 : 41

Habakuk 1 : 5

Ziet, verachters, verwondert u en verdwijnt, want Ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt.



- toespraak van Paulus
- Israëls geschiedenis
- beschrijving van Christus
- oproep tot geloof

het woord van de Heer

Handelingen 13 : 44

hele stad komt om het te horen

Handelingen 13 : 48

de volken verheerlijken het

Handelingen 13 : 49

het werd door hele land verbreed



Handelingen 14 : 1

En het gebeurde in Iconium dat zij samen de synagoge van de Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde.



Zeus	Barnabas
Hermes	Paulus

Handelingen 14 : 11

En de menigten, die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn aan mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald.



Zeus	Barnabas
Hermes	Paulus

Handelingen 14 : 20

Toen de discipelen hem echter omringden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.



Handelingen 14 : 22

zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen het Koninkrijk van God moeten ingaan.



Handelingen 14 : 23

Nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden gekozen ...



Handelingen 14 : 26

En vandaar voeren zij af naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden.