

De kern van het christelijke geloof

16 september 2006

De Vader



28 oktober 2006

De Zoon

25 november 2006

De Heilige Geest

6 januari 2007

Vrede met God

24 februari 2007

Geloof

24 maart 2007

Hoop

21 april 2007

Liefde

Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heil'ge Geest, de Trooster,

de Drie-een'ge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

de Drie-een'ge in zijn troon.

Christus

Knecht ?

Koning van Israël ?

Mens ?

Zoon van God ?

Profeet ?

“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”

- Johannes de dooper
 - Elia
 - Jeremia
 - één van de profeten
-

Wat zegt het O.T. ?

Jes. 9 : 5

Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Wat zegt het N.T. ?



Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Luk. 1 : 28 - 35

De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal dat Heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd.

Mens geboorte

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Luk. 2 : 40

Het kind nu groeide op en werd gesterkt,
vervuld met wijsheid; en de genade van God
was op Hem.

Mens geboorte

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Luk. 2 : 51, 52

Hij daalde met hen af en kwam in Nazareth en Hij was hun onderdanig.

Jezus nam toe in wijsheid en grootte en gunst bij God en mensen.

Mens geboorte

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

moeder: Maria

broers: Jakobus, Joses, Judas en Simon

zusters

beroep: timmerman

Mens geboorte familie

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Luk. 22 : 39, 40

Hij vertrok naar Zijn gewoonte naar de Olijfberg; ook de discipelen nu volgden Hem. Toen Hij nu op die plaats was gekomen, zei Hij to hen: Bidt, dat u niet in verzoeking komt.

Mens geboorte familie gebed

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Luk. 24 : 25 - 27

Moest de Christus dit niet lijden, en zó in zijn heerlijkheid binnengaan?

Mens geboorte familie gebed lijden

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Joh. 1 : 1 - 3

De Zoon van God

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Joh. 1 : 18

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard.

De Zoon van God eeuwig

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Gen. 22 een vader en een zoon

- beiden gingen samen
- "waar is het lam ten brandoffer?"
- hij offerde de ram in de plaats van zijn zoon.

De Zoon van God eeuwig één met de Vader

offer

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Joh. 10 : 17, 18

Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat ik Mijn leven afleg, opdat Ik het weer neem.

Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen.

De Zoon van God eeuwig één met de Vader

offer macht

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Joh. 3 : 11

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken wat
Wij weten en Wij getuigen wat Wij gezien
hebben.

De Zoon van God eeuwig één met de Vader

offer macht

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Joh. 18 : 4

Jezus dan, die alles wist wat over Hem zou komen, ging uit.

De Zoon van God eeuwig één met de Vader

offer macht alwetend

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Joh. 18 : 11

De drinkbeker die de Vader Mij heeft gegeven,
zou Ik die soms niet drinken?

De Zoon van God eeuwig één met de Vader

offer macht alwetend

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Mark. 1 : 10

En terstond toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Heilige Geest als een duif op Zich neerdalen.

Knecht

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Mark. 1 : 12

En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn. En Hij was in de woestijn veertig dagen, verzocht door de satan.

Knecht terstond

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Matth. 1 : 1

Geslachtsregister van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham.

Koning van Israël rechten

Mattheüs

Markus

Lukas

Johannes

Matth. 27 : 37

Zij plaatsten boven zijn hoofd op schrift zijn beschuldiging: Deze is Jezus, de koning der Joden.

Koning van Israël rechten verworpen

Christus nu

Hebr. 4 : 14 - 16

Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten we de belijdenis vasthouden.

Christus nu

Hebr. 4 : 14 - 16

Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan mee lijden, maar Eén die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde.

Christus nu

Hebr. 4 : 14 - 16

Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd.

Christus nu

Hebr. 7 : 25, 26

Daarom kan Hij ook volkomen behouden wie door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden.

Want zo'n hogepriester paste ons ook: heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaar en hoger dan de hemelen geworden.

“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”

“U echter, Wie zegt u dat Ik ben?”

Petrus antwoordde en zei tot Hem:

“U bent de Christus, de Zoon van de levende God”.

De kern van het christelijk geloof

16 september 2006

De Vader

28 oktober 2006

De Zoon



25 november 2006

De Heilige Geest

6 januari 2007

Vrede met God

24 februari 2007

Geloof

24 maart 2007

Hoop

21 april 2007

Liefde