

Genesis 1 - Elohim

Allereerst een korte blik op Genesis 1, waarin God beschrijft hoe Hij de schepping tot stand brengt.

Al in het eerste vers¹ maken we kennis met Gods naam *Elohim*, het meervoud van *Eloah* (= god). Aangezien het werkwoord *schiep* in het enkelvoud staat wijst dit al direct op de drie-enige God, die we later in de Bijbel beter zullen leren kennen.

Deze Naam wijst op macht en gezag, zoals dat past bij een God die iets in het aanzijn roept. God had de behoefte om eigenmachtig te scheppen en in eigen autoriteit heeft hij dit gedaan.

Het woord *elohim* wordt later ook gebruikt voor lagere overheden, zoals de rechters².

Gods macht en gezag zijn voor elk mens te herkennen. Paulus schrijft: "Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben."³

Ieder mens kan om zich heen kijken en alleen maar tot de conclusie komen dat er een God moet zijn, Die dit alles geschapen heeft. Vanaf dit allereerste begin probeert men (de wetenschap) de schepping te doorgronden, maar nog altijd staat men voor enorme raadsels. Zó groot en machtig is Gods scheppingswerk. Ook al heeft men nog nooit het evangelie gehoord, Paulus geeft aan dat alleen de schepping bewijst dat er een Schepper is.

De opsomming van de scheppingsdagen gaat door tot het begin van Genesis 2 : 4, waar God als laatste wijst op de zevende dag "waarop Hij rustte van al Zijn werk".

Wanneer God op de berg Sinaï aan Israël de wet geeft, bestempelt Hij deze dag tot een teken

tussen Hem en Zijn volk. Het is de Sabbatdag, die voor hen een rustdag dient te worden, zoals die het ook voor God is geweest⁴.

Genesis 2 - Jehovah Elohim

Vanaf Genesis 2 : 4 gebruikt God de naam Heere God, dat is *Jehovah Elohim*. Die naam komt ook terug wanneer God zich bekend maakt aan Mozes omdat Hij het volk Israël wil gaan verlossen uit Egypte. Abraham, Isaäk en Jakob hebben God zó nog niet leren kennen⁵. Dat komt pas op het moment als God een relatie wil beginnen met Zijn eigen volk, het volk Israël.

De naam Jehovah wijst dan ook op een God van relaties. Daar willen we dit seizoen over nadenken: de relatie die God met ons, met mij wil hebben. Wat is Gods plan in ons, in mijn leven? Wat is Gods plan met de gemeente?

Het wezen van Jehovah is *Ik ben*. Dat moet Mozes het volk antwoorden als zij zullen vragen wie hem gestuurd heeft⁶. God is de *Ik ben*, namelijk voor hen!

En zo is het vandaag nog steeds zo. God zegt nog steeds: "Ik ben er voor jou", onafhankelijk van de vraag of ik er voor Hem ben. Denk maar aan de verloren zoon. Hij gaat bij zijn vader vandaan naar een ver land, maar de vader blijft dezelfde, hij blijft vader.

De naam Jehovah (Heere) wijst dus op Zijn onveranderlijke trouw in Zijn relatie met mensen.

Tot nu toe is er sprake van *hemel en aarde*⁷, waar de zetel van God de Schepper voorop staat.

Nu wordt de volgorde omgedraaid, want Gods aandacht gaat uit naar de aarde, waar Hij de ideale woonplaats voor de mens wil maken.

¹ Genesis 1 : 1

² Exodus 21 : 6

³ Romeinen 1 : 20

⁴ Exodus 20 : 11; 31 : 17

⁵ Exodus 6 : 2

⁶ Exodus 3 : 14

⁷ Genesis 1 : 1; 2 : 1 en 4

3 relaties

In het scheppingsverhaal van Genesis 2 gaat het om 3 relaties:

1) de mens – God

In Genesis 1 lezen we dat God man en vrouw schiep. Hij schiep hen naar Zijn beeld en gelijkenis⁸.

In Genesis 2 heeft God oog voor de behoefte van de mens. Wanneer aan die ene mens alle dieren voorbij getrokken zijn, ziet God dat hij een maatje mist. De mens is een schepsel die behoefte heeft aan relaties. Allereerst met God, maar ook met een ander mens.

2) de mens – schepping

God wacht met het veldgewas totdat de mens er is om die te bewerken⁹. Daar hebben we ons bewust van te zijn.

Zoals God er altijd is, zo hebben wij ook onze verantwoordelijkheid te nemen voor de schepping die aan zijn zorg is toevertrouwd. Wij hebben er te zijn voor de schepping.

3) de mens – zijn vrouw

Zoals God Zijn trouw belooft aan de mens, zo dient de mens zijn trouw te bewijzen aan de vrouw die God tot hem brengt. Hij is trouw in zijn relatie met haar, ongeacht de vraag of zijn trouw is aan hem.

Dan laat de mens zien dat hij inderdaad “naar Zijn beeld en gelijkenis” is geschapen.

het formeren van de mens

God zorgt dat de leefomgeving voor de mens ‘klaar’ is en dat een damp de aardbodem bevochtigt¹⁰. De mens kan komen en zijn taak in de schepping oppakken.

⁸ Genesis 1 : 26, 27

⁹ Genesis 2 : 5

¹⁰ Genesis 2 : 6

Dan gaat God de mens formeren. Hoe? Door stof uit de aarde te nemen¹¹. Het heeft niets te maken met boetseren of iets dergelijks (waar wel eens naar verwezen wordt). Nee, dit formeren van God gaat ons verstand ver te boven. Elihu spreekt met grote bewondering over dit werk van God¹². Het formeren van de mens is dus al anders dan het formeren van de dieren en de vogels¹³.

Maar het verschil wordt helemaal groot bij het begin van de menselijke geest. Die wordt door God ingeblazen. Gods levensadem maakt de mens tot een levend wezen.

Daarmee krijgt de mens een eeuwig bestaan¹⁴. Dat kan van geen enkel ander schepsel zo gezegd worden.

Wat het lichaam betreft is de mens dus puur aards. Wat de geest betreft is hij het enige schepsel dat met God contact kan hebben.

de hof van Eden

De mens wordt geplaatst in een hof in het land Eden (= *liefelijk*), in het Oosten.

Het Oosten is het punt waar God de mens wil ontmoeten. Als de mens na de zondeval de hof moet verlaten gebeurt dat aan de oostzijde¹⁵, maar als enige tijd later de tabernakel wordt gebouwd moet de ingang zich bevinden aan diezelfde oostzijde¹⁶.

Het is alsof God hunkert naar contact met mensen.

twee bomen

In die hof staat de boom des levens in het middelpunt. Het ‘leven’ is bekend voor Adam. Die andere boom die er in de buurt staat is de boom van kennis van goed en kwaad. Maar wat

¹¹ Genesis 2 : 7

¹² Job 33 : 6

¹³ Genesis 2 : 19

¹⁴ Prediker 3 : 21; 12 : 7

¹⁵ Genesis 3 : 24

¹⁶ Exodus 27 : 13

zegt dat voor Adam die nog in volstrekte onschuld is? Wat weet hij van goed en kwaad? Wat voor zin zou het hebben om hem de 10 geboden voor te lezen? Woorden als liegen, stelen en doden zeggen hem absoluut niets! Hij weet alleen dat hij er van af moet blijven, want dat heeft God hem gezegd. Dat kan hij begrijpen.

Waarom dan toch die boom? Dat maakt het leven toch onnodig ingewikkeld?

God wil een relatie met volwassen mensen die Hem als gezag boven zich respecteren, en die dus op afstand blijven van die ene boom terwijl ze van alle andere bomen vrijuit mogen eten¹⁷.

Nog steeds wil God ons vandaag aanspreken als verantwoordelijke wezens die Zijn gezag willen accepteren.

Het is prachtig om de Heer Jezus als Heiland te aanvaarden en om zo verlossing en vergeving te ontvangen. Dan krijg je eeuwig leven, en eet je van de boom des levens.

Maar Hij wil dan ook Heer zijn, zoals we dat in de doop laten zien en waarmee we zeggen: "U bent Heer, Degene met het hoogste gezag in mijn leven". Dan kijken we met respect naar de boom van de kennis van goed en kwaad.

Beide bomen hebben we in ons eigen leven te laten staan met hun eigen functie.

een rivier

Voordat God hem dit verbod oplegt vertelt Hij ons over de rivier, die in Eden ontspringt en die zich in vier stromen verdeelt.

De beide eerste stromen, Pison en Gichon zeggen ons vandaag niets meer, de laatste twee wel.

Merkwaardig dat er dan juist van die eerste zoveel moois wordt vermeld. Het goud, de balsemhars (*bedolah*) en de chrysopraas zijn van schitterende kwaliteit. Laten het nu juist deze elementen zijn die God veel gaat

¹⁷ Genesis 2 : 15 - 17

gebruiken in de woestijnreis van een verlost volk¹⁸!

een hulp die bij hem past

God brengt alle dieren bij Adam om te zien hoe hij ze zou noemen. God is benieuwd welke namen hij elk dier geeft.

Adam maakt voor het eerste kennis met de dieren die God geschapen heeft. Een naam zegt iets over het karakter. Wat een inzicht dat Adam bij de eerste ontmoeting met de dieren hen precies de juiste naam geeft! Hij ontdekt dan ook dat de dieren samen komen, maar dat hij alleen is¹⁹.

Daarop laat God een diepe slaap over hem komen en bouwt de vrouw uit de rib van Adam. God ziet dat Adam alleen staat.

Dan wordt hij wakker.

Als Adam de vrouw ziet roept hij verrukt uit: "eindelijk...". Eindelijk een schepsel waar hij contact mee kan hebben. Wat een prachtige beschrijving van de manier waarop God in Zijn relatie met de mens ziet wat hij nodig heeft.

Dit is het begin van de mensheid, dit is het huwelijk, een door God gegeven verbintenis, waar helaas in de loop van der jaren van alles mee misgegaan is.

Onder het volk Israël heeft God een scheidbrief toegestaan "vanwege de hardheid van hun harten", maar de Heer Jezus wijst weer terug naar de enige eenheid zoals God die heeft bedoeld tussen man en vrouw²⁰, hier in het begin.

En ook al was er in Genesis 2 nog geen gezin toch spreekt God hier al over een vader en moeder²¹, en daarmee geeft God ook aan hoe er in de toekomst huwelijken gesloten dienen te worden.

¹⁸ Exodus 25 e.v. (goud en chrysopraas)

Numeri 11 : 7 (bedolah)

¹⁹ Genesis 2 : 20

²⁰ Mattheüs 19 : 8

²¹ Genesis 2 : 24

een extra verdieping naar het N.T.

We hebben tot nu toe al bij verschillende teksten gemerkt dat ze in het Nieuwe Testament worden aangehaald. Dat is een belangrijk kenmerk van het boek Genesis in het algemeen, maar juist ook van dit hoofdstuk. We gaan een paar vergelijkingen maken.

a) *de eerste mens, Adam – de tweede mens, laatste Adam*

Paulus betoogt in 1 Korinthe 15 dat de opstanding een vitaal thema is in ons geloof. En om aan te tonen dat doden worden opgewekt, vergelijkt hij Adam met de Heer Jezus. Adam wijst in zekere zin vooruit op de Heer Jezus, al heeft Adam meer contrasten dan overeenkomsten met Hem. Beiden zijn de eerste van een bepaald soort mensen. Hij begint met “zo staat er geschreven”²², en dan citeert hij ons hoofdstuk Genesis 2 : 7.

Adam kreeg zijn leven van God en werd een levend wezen. De Heer Jezus is Zélf God en is een levendmakende geest. De eerste soort mensen is stoffelijk, maar in de opstanding zullen gelovigen deel hebben aan een andere soort, namelijk de hemelse. Na zijn opstanding heeft de Heer Jezus die kracht van het opstandingsleven al in Zijn discipelen geblazen²³, en daarmee begon het soort mensen dat zich een kind van God mag noemen. Daar hoort elk bij die in geloof de Heer Jezus heeft aangenomen²⁴. Hij is “uit de dood overgegaan in het leven”²⁵. Het lichaam volgt dan vanzelf een keer.

b) *Hof van Eden – Paradijs van God*

Het paradijs van God is het mooiste stukje van de hemel, zoals de hof van Eden het mooiste

²² 1 Korinthe 15 : 45

²³ Johannes 20 : 22

²⁴ Johannes 1 : 12

²⁵ Johannes 5 : 24

gebied op aarde was.

Het paradijs is het gebied waar een ontslapen gelovige wacht op de opstanding.

Daar is de Heer Jezus met een moordenaar die zich nog maar net bekeerd had²⁶ en met al die anderen.

Paulus mocht er ook even zijn en dat maakte op hem een onvergetelijke indruk²⁷. Elke gelovige wordt met dit vooruitzicht aangespoord om te overwinnen²⁸, dat wil zeggen: trouw te zijn aan de Heer Jezus.

c) *de boom des levens*

In het paradijs van God staat de boom des levens²⁹, net als in de hof van Eden. Bovendien staat die boom des levens ook in het nieuwe Jeruzalem “in het midden van haar straat”³⁰

Tijdens de regering van de Heer Jezus zal er geen ziekte meer zijn, want de vruchten van de boom des levens zijn tot genezing.

d) *de rivier*

Behalve de boom des levens stroomt er ook een rivier in de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem³¹.

Opnieuw een aanwijzing dat God in de toekomst alle belangrijke elementen terug zal brengen, die we in Genesis 2 lezen. God komt altijd tot Zijn doel!

e) *de mens en zijn vrouw – Christus en de gemeente*

Zoals gezegd is er in Genesis nog 2 nog geen sprake van een gezin. Toch haalt Paulus dit gedeelte aan als hij iets van de verborgenheid over Christus en de gemeente mag uitleggen³².

²⁶ Lukas 23 : 43

²⁷ 2 Korinthe 12 : 4

²⁸ Openbaring 2 : 7

²⁹ Openbaring 2 : 7

³⁰ Openbaring 22 : 2

³¹ Openbaring 22 : 2

³² Efeze 5 : 22 - 33

De Man die alles heeft verlaten voor die vrouw. De vrouw die uit die Man genomen werd op het moment dat die Man in een hele diepe slaap (de dood) lag³³.

En dan de verrukking van die Man, de Heer Jezus, als Hij opstaat uit het graf. De intense vreugde om bij hen binnen te komen en hen Zijn handen en zijde te laten zien! Hij is echt in de dood geweest³⁴.

Voor dat gezelschap (de gemeente) heeft Hij Zich gegeven. Hij heeft het er niet over dat zij Hem allen verlaten hadden, en ook niet dat één Hem verloochende. Voor hèn gaf Hij Zijn leven.

Zo is de eenheid ontstaan tussen Christus en de gemeente. Hij is de Man die zijn vrouw nooit zal verlaten, hoe zij zich ook zal gedragen. Vol verrukking kijkt Hij naar ons en ziet er naar uit om ons bij Zijn Vader thuis te brengen³⁵.

Wil een vrouw in haar huwelijk een norm? Kijk naar de gemeente in haar houding tot Christus. Wil een man in zijn huwelijk een norm? Kijk naar de onvoorwaardelijke liefde van Christus voor Zijn gemeente.

Mannin is uit zijn zijde genomen. Zij is niet gelijk, wel gelijkwaardig aan haar man. De man is het hoofd.

Zoals de schepping aan Adam onderworpen is en hij ieder een naam geeft, zo zal straks alles aan Christus onderworpen zijn.

Behalve ... de gemeente!

Hij, het Hoofd, is een geschenk aan de gemeente, die zijn lichaam is³⁶. Zo brengt God ons bij elkaar, als een geschenk voor elkaar: de gemeente aan Christus, en Christus aan de gemeente. Een wondere eenheid!

³³ Handelingen 20 : 28

³⁴ Johannes 20 : 19

³⁵ Johannes 17 : 24

³⁶ Efeze 1 : 22 - 23

Vragen

- 1) *God maakt op de vierde dag de zon en de maan. Waar komt het licht van de eerste dag vandaan?*

Nadat God hemel en aarde schiep, volgt onmiddellijk: “de aarde was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed”.

Er is veel voor te zeggen dat *woest, ledig en duisternis* niet de kenmerken zijn van de hemel en de aarde, zoals God die schiep, maar dat die later zo geworden. Een goede verklaring zou zijn dat dit gebeurde door de val van satan. Dat valt op te maken uit het klaaglied over de koning van Tyrus³⁷. Achter deze koning gaat satan schuil, die vanwege zijn trots vernederd werd en de aarde als werkterrein kreeg toegewezen.

Die duistere aarde vormt het middelpunt van de zes scheppingsdagen die daarna volgen. God begint Zijn scheppingsmacht te tonen door simpel te spreken: “er zij licht:”.

Daarmee komt Hij als de grote Schepper in beweging en moet de duisternis wijken. Dit licht is dan ook het licht van God Zelf en wijst op Zijn aanwezigheid.

- 2) *Homofilie is dus te veroordelen? En al die mensen die zo zijn “geschapen” zijn veroemd?*

Het is goed om met dit buitengewoon gevoelige onderwerp uiterst zorgvuldig om te gaan.

Het enige dat God veroordeelt is de omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht, want God noemt dat tegennatuurlijk en is een gevolg van het goddeloze gedrag van mensen³⁸.

Maar daarmee zijn we niet klaar, en is de persoon die worstelt met dergelijke gevoelens al helemaal niet klaar!

Er zijn namelijk genoeg mensen met deze gevoelens die juist helemaal niet goddeloos zijn. In tegendeel: ik ken er die hun knieën kapot gebeden hebben en God gesmeekt

³⁷ Ezechiël 28 : 11 - 19

³⁸ Romeinen 1 : 26 - 27

hebben om er vanaf te komen, zodat zij een gewone relatie kunnen aangaan met zicht op een gewoon gezin.

Terecht zet u het woord *geschapen* al tussen aanhalingstekens, want God maakt iemand niet zo. We hebben te maken met een gebroken schepping, waarin dingen zijn binnengekomen die er in Genesis 1 en 2 niet waren.

Maar desondanks loopt het God niet uit de hand, en blijft het waar dat God ook zo'n persoon "in de moederschoot heeft geweven"³⁹. Hij (m/v) is geen weeffoutje, maar een volwaardig persoon met wie God tot Zijn doel wil komen. Na de bekering is hij een dierbaar kind van God dat net zo 100% christen is als elke andere gelovige. Er mag geen enkel onderscheid zijn tussen gelovigen die wel en niet met deze gevoelens worstelen. Zij hebben deel aan alle zegeningen die God geeft, inclusief het avondmaal e.d.

Hij is de God die ook (misschien wel: *juist*) met hen een relatie wil aangaan en tegen wie Hij zegt: "Ik ben er, ook voor jou"!

3) *Is de stof waaruit Adam geschapen is niet gewoon C, H en O (koolstof, waterstof en zuurstof)?*

Ongetwijfeld zullen deze elementen in ons lichaam aanwezig zijn, zoals wel meer elementen uit het periodiek systeem dat we ooit eens op de middelbare school moesten leren.

Na overlijden keert de mens terug tot stof⁴⁰, en is hij praktisch onvindbaar geworden. Des te verwonderlijker is het dat God in de opstanding dát lichaam weet op te wekken.

³⁹ Psalm 139 : 13

⁴⁰ Genesis 3 : 19