

Gods heil voor Israël

Jesaja

18 sep	Gods Woord klinkt vanuit Jeruzalem	1 - 2
9 okt	Het lied van de wijngaard	3 - 6
30 okt	Immanuël : God met ons!	7 - 12
20 nov	Gods visie op de volken	13 - 27
11 dec	God is trouw aan Zijn beloften	28 - 35
8 jan	De gebeden van Hizkia	36 - 39
29 jan	God zal Israël verlossen	40 - 48
19 feb	Christus, de Knecht van God	49 - 52
12 mrt	De dood van Christus heeft gevolgen	53
2 apr	De bekering van Israël	54 - 60
23 apr	Het Messiaanse vrederijk	61 - 66



Mijn knecht

Kores – nieuwe weg	- Israël naar Jeruzalem
Israël – lijden door eigen schuld	- hersteld in land
Christus – lijden in onschuld	- één met Israël

Christus, de lijdende Knecht voor Israël én voor ons!



Jesaja 54 herstel van Sion

Js.53: 12

... terwijl Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Js.54: 1

Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit ...

Jesaja 54 herstel van Sion

God

Sion

jeugd

: 4

woestijnreis

Jeremia 2: 2

Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd,
aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan
ging in de woestijn,

Jesaja 54 herstel van Sion

God

Sion

jeugd	: 4	woestijnreis
huwelijk	: 6	in het land
eenzaamheid	: 1	in ballingschap
1) weduwe	: 4	
(man overleden)		
2) verlatene	: 6	
(man stuurde haar weg)		

: 7

Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten,
 maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen.

Jesaja 54 herstel van Sion

God

Sion

: 5

Maker/Vader

jeugd

: 4

woestijnreis

huwelijk

: 6

in het land

eenzaamheid

: 1

in ballingschap

1) weduwe

: 4

(man overleden)

2) verlatene

: 6

(man stuurde haar weg)

Js.64: 8

Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!
Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker:
wij zijn allen het werk van Uw handen.

Jesaja 54 herstel van Sion

God		Sion	
: 5	Maker/Vader	jeugd	: 4
: 6	Echtgenoot	huwelijk	: 6
: 5	Losser	eenzaamheid	: 1
: 10	Ontfermer	1) weduwe	: 4
		(man overleden)	
		2) verlatene	: 6
		(man stuurde haar weg)	

Hoge huwelijksnorm !

Jesaja 54 herstel van Sion

God		Sion	
: 5	Maker/Vader	jeugd	: 4
: 6	Echtgenoot	huwelijk	: 6
: 5	Losser	eenzaamheid	: 1
: 10	Ontfermer	1) weduwe	: 4
		(man overleden)	
		2) verlatene	: 6
		(man stuurde haar weg)	

: 1

Galaten 4: 27

Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaar hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde

Jesaja 54 **herstel van Sion**

	God	Sion	
: 5	Maker/Vader	jeugd	: 4
: 6	Echtgenoot	huwelijk	: 6



Js.50: 4 **Mijn Knecht**

De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.

: 13 **al uw zonen**

zullen leerlingen des Heren zijn.

Js.53: 11

zal velen **rechtvaardig maken**

instrueren in de gerechtigheid

Jesaja 55 uitnodiging om te komen

: 1	wateren	Woord en Geest	Johannes 3, 4, 7
	wijn en melk	blijdschap en voeding	
	kopen	gratis; alleen zelf komen	

Handelingen 13: 34

En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft Hij zó gezegd: Ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven

Jesaja 55 uitnodiging om te komen

: 1 wateren Woord en Geest Johannes 3, 4, 7

wijn en melk blijdschap en voeding

kopen gratis; alleen zelf komen

: 6 Zoekt de Here

: 8 Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten

Deuteronomium 29: 29

De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, ..., om al de woorden van deze wet te doen.

Js.40: 14

Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen?

Jesaja 55 uitnodiging om te komen

: 1 wateren Woord en Geest Johannes 3, 4, 7

wijn en melk blijdschap en voeding

kopen gratis; alleen zelf komen

: 6 Zoekt de Here

: 8 Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten

Js.40: 13

1 Korinthe 2: 16

Wie bestuurde de Geest des Heren en onderrichtte Hem als zijn raadsman?

Wij hebben het denken van Christus.

Js.40: 14

Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen?

Jesaja 56 uitnodiging om te komen, ook de vreemdeling

Mattheüs 21: 13

Markus 11: 17

Lukas 19: 46

: 7

Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.

Jesaja 56: 9 – 57: 13 oordeel over de goddelozen

rechtvaardige

komt om

goddelozen

blinde wachters

stomme honden

herders op eigen weg

overtreden alle geboden

57: 13

Maar wie bij Mij schuilt, zal het land beërven en Mijn heilige berg bezitten.

57: 15

Ik woon bij de verbrijzelde en nederige van hart

57: 21

De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

Mattheüs 5: 3

Gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen.

Jesaja **indeling**

Js. 1 - 39	1 ^e Jesaja
Js. 40 - 55	2 ^e Jesaja
Js. 56 - 66	3 ^e Jesaja

Js. 1 - 35 vrederijk door Messias

Js. 36 - 39 Hizkia's lijden en danken

Js. 40 - 66 vrederijk door de Knecht

1) Js. 40 - 48 vrede door Overwinnaar

De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

2) Js. 49 - 57 vrede door onderwijs

De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

Js. 53 vrede door het kruis

3) Js. 58 - 66 vrede door toewijding

Jesaja 58 - 60 God houdt een spiegel voor

58: 1 roep luidkeels: zonden!

58: 2 – 3a **buitenkant** kennis van mijn wegen

vasten en verootmoedigen

58: 3b - 7 **binnenkant** boeien: geen vergeving

geen zorg voor vreemdeling

geen zorg voor gelovigen

58: 8 - 14 **herstel** u en de uwen: hersteller

herbouwer

59: 16

Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder.

60: 22

... de kleinste zal over duizend worden ...