

Gods heil voor Israël

Jesaja

18 sep	Gods Woord klinkt vanuit Jeruzalem	1 - 2
9 okt	Het lied van de wijngaard	3 - 6
30 okt	Immanuël : God met ons!	7 - 12
20 nov	Gods visie op de volken	13 - 27
11 dec	God is trouw aan Zijn beloften	28 - 35
8 jan	De gebeden van Hizkia	36 - 39
29 jan	God zal Israël verlossen	40 - 48
19 feb	Christus, de Knecht van God	49 - 52
12 mrt	De dood van Christus heeft gevolgen	53
2 apr	De bekering van Israël	54 - 60
23 apr	Het Messiaanse vrederijk	61 - 66



Jesaja **indeling**

Js. 1 - 39	1 ^e Jesaja
Js. 40 - 55	2 ^e Jesaja
Js. 56 - 66	3 ^e Jesaja

Js. 1 - 35 vrede-rijk door Messias

Js. 36 - 39 Hizkia's lijden en danken

Js. 40 - 66 vrede-rijk door de Knecht

1) Js. 40 - 48 vrede door Overwinnaar

De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

2) Js. 49 - 57 vrede door onderwijs

De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

Js. 53 vrede door het kruis

3) Js. 58 - 66 vrede door toewijding

Jesaja 61 een blijde boodschap (evangelie)

: 1 ootmoedigen Mattheüs 5: 3 armen van geest

gebrokenen van hart

gevangenen

blinden

: 2 aangename jaar van de Heer

Lukas 4: 16 - 30

: 6 **priesters** van de Heer

: 10 klederen des heils

mantel der gerechtigheid

bruidegom: met priesterlijk sieraad

bruid: met sieraden

Jesaja 62 een blijde boodschap (evangelie)

: 2 een nieuwe naam

Openbaring 2: 17

Wie overwint, die zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt.

Jesaja 63: 7 – 64: 12

dankzegging: ootmoed en lof

63: 7 - 9

God verlost door **Engel van Zijn aangezicht**

de Engel des Heren



Heer Jezus

Jesaja 63: 7 – 64: 12 dankzegging: ootmoed en lof

63: 7 - 9 God verlost door Engel van Zijn aangezicht

63: 10 - 14 Israël ongehoorzaam: God strijdt tegen hen

63: 15 - 16 U, **Vader** kent ons (=restant), **Israël niet**

- Schepper
- Verzorger

NIET: de eeuwige Vader

Johannes 1: 18

de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard.

Jesaja 63: 7 – 64: 12 dankzegging: ootmoed en lof

63: 7 - 9	God verlost door Engel van Zijn aangezicht
63: 10 - 14	Israël ongehoorzaam: God strijdt tegen hen
63: 15 - 16	U, Vader, kent ons (=restant), Israël niet
63: 17 - 19	U verhardde ons; keer terug
64: 1 - 4	Daal neer; geen oog ziet een God buiten U

1 Korinthe 2: 9

Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Jesaja 63: 7 – 64: 12 dankzegging: ootmoed en lof

63: 7 - 9	God verlost door Engel van Zijn aangezicht
63: 10 - 14	Israël ongehoorzaam: God strijdt tegen hen
63: 15 - 16	U, Vader, kent ons (=restant), Israël niet
63: 17 - 19	U verhardde ons; keer terug
64: 1 - 4	Daal neer; geen oog ziet een God buiten U
64: 5 - 7	Belijdenis: niemand zoekt U (van Gods volk)
64: 8 - 12	Uw steden, ons huis verwoest. Zwijgt U?

Jesaja 65 Gods antwoord

65: 1 - 7	Het volk is goddeloos
65: 8 - 16	Het restant: Mijn knechten – andere naam

Jesaja 60: 21

Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan

Jesaja 63: 7 – 64: 12 dankzegging: ootmoed en lof

63: 7 - 9	God verlost door Engel van Zijn aangezicht
63: 10 - 14	Israël ongehoorzaam: God strijdt tegen hen
63: 15 - 16	U, Vader, kent ons (=restant), Israël niet
63: 17 - 19	U verhardde ons; keer terug
64: 1 - 4	Daal neer; geen oog ziet een God buiten U
64: 5 - 7	Belijdenis: niemand zoekt U (van Gods volk)
64: 8 - 12	Uw steden, ons huis verwoest. Zwijgt U?

Jesaja 65 Gods antwoord

65: 1 - 7	Het volk is goddeloos
65: 8 - 16	Het restant: Mijn knechten – andere naam
65: 17 - 25	<i>Want</i> zie, Ik schep een nieuwe schepping (maar: nog steeds zonde)



nieuwe hemel en nieuwe aarde (Jesaja)

- nog zonden
- nog volken

nieuwe hemel en nieuwe aarde (Openbaring)



Jesaja 66

Hoort des Heren woord,
die voor Zijn woord beeft



66: 7 vóór weeën: een zoon gebaard
 66: 8 zodra weeën: zonen gebaard

66: 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.