

De volgende stap

Na de roeping van Gideon voor zijn nieuwe taak, zijn dankzegging en het bouwen van het altaar "De Heer is vrede", komt de Heer met de eerste taak.

Het gaat nog niet om het verjagen van vijanden, maar om allereerst zijn eigen woonomgeving op orde te brengen. Die moet namelijk in overeenstemming zijn met de grote taak die op hem wacht.

Zoals een steen in een vijver steeds grotere kringen maakt, zo breidt de Heer bij Gideon zijn werkteerrein steeds verder uit. Het begon met een heel persoonlijke roeping, maar nu wordt zijn directe familie er bij betrokken.

Als je vandaag graag iets voor de Heer wilt doen, en je merkt dat die overtuiging sterker wordt, dan zul je allereerst oog gaan krijgen voor zaken die je in je eigen huis en leven dient te veranderen. Dat geldt zowel voor de grote taken¹ als de kleinere taken.

Een altaar voor God i.p.v. Baäl

Bij het huis van zijn vader staat een altaar van Baäl (= "Heer") en een gewijde paal. Die moeten worden verwijderd.

Er staan waarschijnlijk veel van zulke altaren in het land, maar alleen dit altaar moet Gideon opruimen. In zijn leven is maar één Heer, en voor Hem moet Gideon een altaar bouwen op de plaats waar nu nog een altaar voor Baäl staat.

Eeuwen later zal Elia die beide altaren naast elkaar plaatsen op de Karmel en het volk dwingen om te kiezen wie zijn dienen zullen: God of Baäl². Er is geen plaats voor allebei.

Dat er zo weinig dienst en toewijding is, komt niet omdat er te weinig gelovigen zijn, maar omdat er in het leven van veel christenen een Baäl is. Voor de één kan het iets anders zijn dan voor de ander, maar alles wat de plaats van God inneemt of een verkeerde invloed op mij heeft, is voor mij een afgod. Zolang die blijft, kan ik God niet dienen.

¹ 1 Timotheüs 3 : 5

² 1 Koningen 18 : 21

De 2^e stier van zeven jaar oud

Als eerste actiepoint noemt God de 2^e stier, en pas daarna het afbreken van het altaar en de gewijde paal³.

Merkwaardig dat ook dit dier er gewoon is, terwijl Midian geen dier overliet⁴. Behalve het geitebokje⁵ blijken er dus nog minstens twee stieren te zijn.

En de 2^e stier is zeven jaar oud. Hij werd dus geboren toen Midian voor het eerst het land binnenviel⁶. Al die zeven jaren zag God hem in de stal staan. Joas of Gideon hadden hem als offer kunnen aanbieden⁷ en de 1^e stier gewoon kunnen houden, maar het gebeurde niet. Gideon zag in de afgelopen tijd kennelijk geen reden om God te danken.

Nu wil God juist die stier hebben.

Er is altijd iets om voor te danken, terwijl er soms dagen (of nog langere tijd) voorbij gaan zonder dat ik God heb gedankt voor het offer van de Heer Jezus.

We vinden altijd wel een excuus waarom het niet gelukt is, maar God neemt daar geen genoegen mee.

En al helemaal niet als ik ook nog meen om allerlei activiteiten voor Hem te moeten ontplooiën. Zit God daarop te wachten? Nee, het danken voor het werk van de Heer Jezus is veel belangrijker⁸. Daarmee toon ik niet alleen mijn dankbaarheid, maar besef ik ook waar God recht op heeft. Daarna weet ik heel goed wie Heer mag zijn in mijn leven.

's Nachts

Gideon is bang voor zijn familie. Hoewel het altaar bij het huis van zijn vader staat, vindt hij het niet nodig of verstandig om hem (stilletjes) te waarschuwen wat hij die nacht van plan is. Kennelijk is dit altaar een soort publiek altaar, want Gideon is ook bang voor de andere bewoners in de stad.

³ Richteren 6 : 25

⁴ Richteren 6 : 4

⁵ Richteren 6 : 19

⁶ Richteren 6 : 1

⁷ Leviticus 1 : 3

⁸ Johannes 4 : 23

Hij is niet overmoedig geworden nadat de Heer hem "dappere held" noemde⁹. Hij kent zichzelf een beetje, maar hij voert Gods opdracht wel uit!

God neemt het hem niet kwalijk dat hij 's nachts gaat. Hij doet het, en daar gaat het om.

Nicodemus heeft zijn redenen om de Heer te willen spreken, maar hij heeft ook redenen om bang te zijn voor de reacties van zijn collega-farizeeërs. Daarom gaat hij 's nachts¹⁰. Dat neemt de Heer hem niet kwalijk. Hij gaat, en er ontstaat een prachtig gesprek, waarin de Heer de bekendste tekst uit de bijbel noemt¹¹.

We zijn soms bang voor de reacties van anderen, en misschien nog wel het meest voor die van godsdienstige familieleden of anderen uit onze directe omgeving. Onbedoeld kan men mijn stap als een veroordeling van hun houding opvatten. Daarom is het goed om voorzichtig te zijn, maar als de opdracht duidelijk is moet het wél gebeuren.

God geeft niet voor niks bepaalde aanwijzingen. Hij geeft altijd licht voor één stap tegelijk.

De volgende morgen

Als de volgende morgen de mannen van de stad merken wat er gebeurd is, gaan ze op onderzoek uit en stellen vast dat het Gideons werk is. Hun enige conclusie is dat hij moet sterven.

Uit overwachte hoek krijg Gideon hulp. Zijn vader blijkt een twijfelaar te zijn aan de macht van Baäl, en nu zijn zoon zo'n daad heeft gesteld, komt hij ermee voor de dag.

Hij maant zijn stadsgenoten zelfs om het toch vooral níet voor Baäl op te nemen, want hij zou dan wel eens heel boos kunnen worden. Dit voorval bezorgt Gideon een nieuwe naam: Jerubbaäl (= "uitdager van Baäl")¹².

We lezen niet dat er ooit een gesprek is geweest tussen Gideon en zijn vader, en soms is het in onze eigen situaties ook niet altijd makkelijk om een geestelijk gesprek

te voeren. Dat maakt het zetten van een stap wel eens lastig, want doe ik er wel goed aan? En hoe moet ik het uitleggen?

Vaak blijkt dat er niet alleen steun uit onverwachte hoek komt, maar ook dat anderen moed krijgen als iemand in geloof een stap zet.

Gideon hoeft zelfs niets uit te leggen.

De Geest des Heren vervult Gideon

Na deze geloofsdaad verzamelen Midian, Amalek en de stammen van het Oosten zich in de vlakte van Jizreël. Onmiddellijk hierna vervult de Geest des Heren Gideon en blaast hij de hoorn¹³.

Allereerst worden de Abiëzrieten verzameld, dus alle nakomelingen van Abiëzer, waartoe Gideon zelf ook behoort¹⁴. Ook de andere families van Manasse doen mee, en met hen de andere noordelijke stammen Aser, Zebulon en Naftali.

Zodra de Heer de discipelen inblaast¹⁵, zijn zij in staat om door Gods Geest geleid de dienst uit te voeren, die de Heer hen geeft.

Wanneer wij van onze kant doen wat wij wél kunnen, dan doet de Heer van Zijn kant wat wij níet kunnen.

Door Zijn Geest bereiken wij anderen. Het is en blijft een werk van de Heer, en daarover moet Gideon nog het één en ander leren.

Dauw en een wollen vlies

Deze vier stammen sluiten zich aaneen. Een enorme verandering. Toch wil Gideon nog een teken. Bij het eerste teken brengt hij iets aan God¹⁶. Nu wil hij dat God hém iets geeft.

Hij bevindt zich op de dorsvloer, legt er een wollen vlies op en vraagt God om alleen dat vlies nat te maken en de rest niet.

Zo gebeurt het, en de volgende morgen kan hij er een schaal water uitwringen.

⁹ Richteren 6 : 13

¹⁰ Johannes 3 : 2

¹¹ Johannes 3 : 16

¹² Richteren 6 : 32

¹³ Richteren 6 : 33 - 34

¹⁴ 1 Kronieken 7 : 18

¹⁵ Johannes 20 : 22

¹⁶ Richteren 6 : 17 - 18

Dorsvloer, wollen vlies en dauw vormen niet bij toeval het teken, alsof het evengoed door een ander teken (hamer en aambeeld, of iets dergelijks) zou kunnen worden vervangen. Nee, we mogen aannemen dat Gideon, vervuld door Gods Geest, juist vraagt om dit specifieke teken.

- *dorsvloer*
Dit is de plaats waar het kaf van het koren wordt gescheiden¹⁷.
- *wollen vlies*
Van boven af gezien is het volk Israël een kudde schapen, dat er uit ziet als een vacht. Zo behandelt God Zijn volk¹⁸. Vanaf het allereerste begin willen zij zelf ook als herders van de kudde bekend staan¹⁹.
- *dauw*
Dauw wijst op de zegen, die de Heer geeft²⁰: leven tot in eeuwigheid²¹.

Gideon betwijfelt nog steeds of God in staat is om Israël te zegenen, zoals dat vroeger gebeurde²², toen er een duidelijk verschil was tussen hen en de andere volken. Zou God die kudde schapen kunnen zegenen, en de rest er omheen niet?

Hij heeft zojuist gezien dat God Zijn volk inderdaad kan dorsen: God kan het goede (het strijdbare) bij hen weer naar boven halen. Maar komen zij als volk daarmee ook weer onder Gods zegen te staan?

Gods antwoord is geweldig: een schaal vol water! God geeft een overvloed aan zegen.

Gideon aarzelt, en vraagt Gods genade of het omgekeerde ook mogelijk is. Staat God werkelijk boven de aardse koningen? Is Hij in staat om ook hen te zegenen, zelfs als Zijn eigen volk daar dan buiten zou vallen? Als God zó groot is, dan heeft Gideon geen twijfels meer. Ook dat teken willigt God in.

Het is een boeiende vraag in hoeverre Gideon dit zelf ook zo heeft bekeken toen hij om dit teken vroeg.

Eenzijds lijkt het onmogelijk, maar anderzijds lijkt hij wellicht op de profeten, die over Christus profeteerden door de Geest van God, maar die er genoeg mee moesten nemen dat ze niet alles zo goed begrepen als wij²³. Bovendien wordt Gideon als eerste genoemd in het rijtje met "Samuël en de profeten"²⁴.

Als ik nu een taak van de Heer krijg, zal ik beide kanten van Hem vragen.

1) Wilt U mij vullen met Uw zegen?
Dat is een belangrijk uitgangspunt. Zonder Hem kan ik helemaal niets²⁵. Behalve dat Hij mij de opdracht geeft, zal Hij mij ook moeten vullen met Zijn kracht, woorden, gedachten, enz.

2) Kan ik mijzelf opofferen in deze taak?
Elke apostel was bereid zich helemaal te geven voor de Heer. Dat betekende inderdaad ook dat zij bijna allemaal de marteldood stierven. Puur vanwege de dienst die de Heer hen gaf. Dat heeft de Heer Zelf ook gedaan, en Hij vraagt het ook van ons²⁶.

Die houding wil Hij Zijn discipelen leren als Hij nog bij hen is. Ook Hij neemt een schaal vol water (!), legt zijn kleren af en omgordt zich met een linnen doek²⁷. Dit is dé houding voor iedere slaaf of gezant van de Heer. "Als u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet"²⁸. Alleen dán zijn we verzekerd van Zijn hulp en Zijn zegen.

Satan: een ander soort dorser

Er is nóg iemand die op de dorsvloer werkt, maar die doet precies het omgekeerde als de Heer Jezus. Satan probeert ons te dorsen om het slechte in

¹⁷ Ruth 3 : 2

¹⁸ Psalm 95: 7, 100 : 3

¹⁹ Genesis 13 : 2, 47 : 3

²⁰ Exodus 16 : 3

²¹ Psalm 133 : 3

²² Richteren 6 : 13

²³ 1 Petrus 1 : 10 - 12

²⁴ Hebrëen 11 : 32

²⁵ Johannes 15 : 5

²⁶ 1 Johannes 3 : 16

²⁷ Johannes 13 : 4 - 7

²⁸ Johannes 13 : 16 - 17

ons naar boven te halen, zodat hij ons kan aanklagen²⁹.

En vaak heeft hij nog gelijk ook. Wellicht overdrijft hij, maar er zit een kern van waarheid in. Daar zou je moedeloos van worden.

Gelukkig hebben we iemand die ons te hulp komt: de Heer Jezus in hoogsteigen Peroon! Hij bidt voor ons, zodat niet alleen satans plan mislukt, maar ons geloof versterkt wordt³⁰.

We moeten wél altijd rekenschap afleggen van de hoop die in ons is³³. Dan gaat het om de vraag of ik er openlijk voor uit wil komen wie de Heer Jezus Christus voor mij is, en dat ik mij er niet voor schaam om bij Hem te horen.

“Kunnen we vandaag ook nog om zo’n teken vragen?”

Paulus schrijft dat het vragen om een teken een typisch Joods trekje is³¹, dat dus zowel in het Oude Testament (hier bij Gideon) als in het Nieuwe Testament gebruikelijk is³².

Het neemt niet weg dat ik best om een bevestiging mag vragen, als de Heer me iets bijzonders te doen geeft. Dat krijg ik dan soms door een Bijbelvers of iets anders dat ik hoor of lees.

Het mooie is dat de beide tekenen alleen een zaak zijn tussen de Heer en Gideon. Er is geen aanwijzing dat anderen er bij betrokken zijn.

Dat zou mij ook terughoudend moeten maken om aan anderen te vertellen hoe de Heer mijn taak heeft bevestigd. Als het goed is zien anderen dat vanzelf. Zoniet, dan zijn er terecht vraagtekens bij te plaatsen.

“In hoeverre moeten we anderen uitleggen waarom we een bepaalde stap denken te moeten zetten?”

Dat hangt er helemaal van af. Er zijn gelukkig altijd broeders en zusters met wie je zoiets kunt delen, en er samen voor kunt bidden. Maar we hoeven ons echt niet tegenover iedereen te verantwoorden. Je weet van te voren dat niet iedereen het met je eens zal zijn.

²⁹ Openbaring 12 : 10

³⁰ Lukas 22 : 31 – 32, Romeinen 8 : 34

³¹ 1 Korinthe 1 : 22

³² Mattheüs 12 : 38

³³ 1 Petrus 3 : 15