

## Jezus, de Leidsman van ons geloof

29 sep	Jezus, de Zoon van God	Hebreeën 1
27 okt	Jezus, de Zoon des Mensen	„ 2
24 nov	Jezus, de Zoon over Gods huis	„ 3 - 4
15 dec	Jezus, de Hogepriester	„ 5 - 7
26 jan	Jezus, de Middelaar	„ 8 - 9
23 feb	Jezus, het volmaakte offer	„ 10
23 mrt	Het geloof ziet vooruit	„ 11
27 apr	Het geloof ziet omhoog	„ 11
25 mei	Jezus, de Voleinder van het geloof	„ 12 - 13



Heer Jezus

opname

verschijning

Noach

zondvloed

Abraham

Gij Bij Gij Bij Gij Bij Gij Bij

Israël volken



Heilige Geest

gemeente

volken & Israël

Israël volken



oude verbond



nieuw verbond

1000

onvoorwaardelijk  
zij kennen Mij allen  
medeburgers & broeders  
wet in verstand en hart  
zonden voor altijd weg



2 Korinthe 3: 6  
 dienaars van nieuwe verbond  
 "u, een brief van Christus !"

Lukas 22: 20 **Middelaar**  
 bloed van het nieuwe verbond

nieuw verbond **1000**  
 onvoorwaardelijk  
 zij kennen Mij allen  
 medeburgers & broeders  
 Geest in verstand & hart  
 zonden voor altijd weg

Hb.9 een beter heiligdom

ark van het verbond

- gouden kruik manna
- staf van Aäron
- tafelen van het verbond



tweede  
eerste

Hb.9: 7

... maar in de tweede alleen de hogepriester eenmaal in het jaar,



Hb.9 een beter heiligdom

ark van het verbond

- gouden kruik manna
- staf van Aäron
- tafelen van het verbond



Hb.9: 7

... maar in de tweede alleen de hogepriester eenmaal in het jaar, niet zonder bloed



Hb.9 een beter heiligdom

ark van het verbond

- gouden kruik manna
- staf van Aäron
- tafelen van het verbond



eerste

Hb.9: 8

De Heilige Geest duidt dat de weg tot het heiligdom niet bekend is, zolang de eerste tabernakel nog stand houdt.



Hb.9 een beter heiligdom

ark van het verbond

- gouden kruik manna
- staf van Aäron
- tafelen van het verbond



Hb.9: 24

Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakt heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf

Hb.9 een beter heiligdom

oud verbond (testament)

1) erflater / testamentmaker

God - bloed van offerdieren

2) middelaar ( executeur testamentair )

Mozes

3) erfenis

zegen onder Gods geboden

Hb.9: 28

tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten.

nieuw verbond (testament)

God – Mens geworden

– gestorven, eigen bloed

opgestane Christus zegent

toekomstig vrederijk

– wij nu: hemelse zegen

– Israëel straks: aardse zegen



Hb.9 een beter heiligdom

oud verbond (testament)

nieuw verbond (testament)

1) erflater / testamentmaker

God - bloed van offerdieren

God – Mens geworden

– gestorven, eigen bloed

2) middelaar ( executeur testamentair )

Mozes

opgestane Christus zegent

3) erfenis

zegen onder Gods geboden

toekomstig vrederijk

– wij nu: hemelse zegen

– Israëel straks: aardse zegen

2 Korinthe 3: 7

bediening van de dood

2 Korinthe 3: 8

bediening van de Geest

Hb.9 een beter heiligdom

Grote Verzoendag Lev. 16  
(zinnebeeldig heiligdom)

hemels heiligdom

hogepriester offert stier  
voor zich en voor zijn huis,  
offert 1<sup>e</sup> bok voor volk

Christus offert Zich voor de  
zonden van hen die naderen  
(allen zijn priesters)

hogepriester in heiligdom

Christus in de hemel

bloed op verzoendeksel

eigen bloed bij God

vaten met bloed gereinigd

onze weg tot God gereinigd

Kolosse 1: 20

door alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, ...  
hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemel

Hb.9 een beter heiligdom

Grote Verzoendag  
(zinnebeeldig heiligdom)

hemels heiligdom

hogepriester offert stier  
voor zich en voor zijn huis,  
offert 1<sup>e</sup> bok voor volk

Christus offert Zich voor de  
zonden van hen die naderen  
(allen zijn priesters)

hogepriester in heiligdom

Christus in de hemel

bloed op verzoendeksel

eigen bloed bij God

vaten met bloed gereinigd

onze weg tot God gereinigd

hogepriester uit heiligdom  
zendt 2<sup>e</sup> bok weg

Christus zal verschijnen  
tot behoudenis

Hb.9: 28

tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan  
hen die Hem verwachten.



Hb.10 het volmaakte offer



schaduw = NIET dingen zélf  
- punten van overeenkomst  
- punten van verschil

Hb.10: 1

Want daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet het beeld van de dingen zelf...

Hb.10 het volmaakte offer

Psalm 40 de wil van God

vredeoffer

spijsoffer

: 5 slachtoffer en offerande  
hebt U niet gewild

: 6 in brandoffers en zondoffers  
hebt U geen behagen gehad

: 7 Toen zie Ik:  
Zie Ik kom (in de  
boekrol is over mij  
geschreven) om Uw  
wil te doen, o God!

*letterlijk: knobbel, hoofd*

Johannes 20: 7

hij zag de doeken liggen en de zweetdoek die op  
zijn hoofd was geweest, niet bij de doeken liggen,  
maar op één plaats afzonderlijk samengerold.

Hb.10 het volmaakte offer



Hb.10: 19 - 20

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is Zijn vlees,