

Izak & Rebekka – een verdeeld huis

Het huwelijk begint prachtig,
maar als er een tweeling op komst is,
beginnen de problemen al vóór de geboorte.



Genesis 22 : 1

Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer

22 23,24,25

+ liefde

22 Abraham offert Izak



de Vader offert Zijn Zoon

Romeinen 8 : 32

Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard ...

22 23, 24, 25

+ liefde

22 Abraham offert Izak

de Vader offert Zijn Zoon

24 Abraham - knecht

de Vader - ?

vrouw voor Izak

? voor de Zoon

Izak kreeg haar lief

Efeze 5 : 25

Christus heeft de gemeente liefgehad en Zich voor haar heeft overgegeven,

22 23, 24, 25

+ liefde

22 Abraham offert Izaäk



de Vader offert Zijn Zoon

24 Abraham - knecht



de Vader - ?

vrouw voor Izak



de gemeente voor de Zoon

Izak kreeg haar lief

Johannes 14 : 26

de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in
Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen

22 23, 24, 25

+ liefde

22 Abraham offert Izak



de Vader offert Zijn Zoon

24 Abraham - knecht



de Vader - Heilige Geest

vrouw voor Izak



de gemeente voor de Zoon

Izak kreeg haar lief



Christus heeft mij lief

Galaten 2 : 20

ik leef door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Genesis 25 : 19 - 34



Jozef geboren
30 : 25

onder-
koning
Egypte
41 : 46

7 jaar over-
vloed
41 : 47

2 jaar
honger
45 : 6

Jakob
in
Egypte
47 : 9

100		175	Abraham		
Izak	40	60		137	180
		Jakob		77	130

bron Lachai-Roi

=

bron van de Levende,
die mij ziet

Genesis 16 : 13

En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft?

100			175	Abraham
Izak	40	60	137	180
		Jakob	77	130

35

bron Lachai-Roi

= bron van de Levende,
die mij ziet

huwelijk

24 : 62

begrafenis
Abraham

25 : 8

Genesis 25 : 11

En Izak woonde bij de put Lachai-Roi.



Genesis 25 : 21 = smeekbede

Izak nu bad de HERE voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar; en de HERE liet Zich door hem verbidden,

Genesis 25 : 22 = rekenschap vragen

Toen zei zij: Als *het zo is*, waarom *ben ik zo*?

En zij ging de HERE raadplegen.



Genesis 25 : 23

De oudste zal de jongste dienen

Romeinen 9 : 11

zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken, maar uit Hem Die roept –

100			175	Abraham		
Izak	40	60		137		180
		Jakob		77		130
		Ezau	40	77		

Ezau
trouwt

zegen

Genesis 26 : 35

En zij waren een kwelling des geestes voor Izak en voor Rebekka.

100			175	Abraham		
Izak	40	60		137		180
		Jakob		77		130
		Ezau	40	77		

Ezau
trouwt

Izak
zegt

Hebreeën 11 : 20

Door het geloof heeft Izak Jakob en Ezau gezegend, met betrekking tot toekomstige dingen.