

## De rijkdom van het evangelie

*Romeinen*

22 sep 07	De gerechtigheid van God	1 - 3
> 20 okt 07	God maakt levend	4 - 5 <
17 nov 07	Ik ervaar meer dood dan leven	6 - 7
15 dec 07	Gods Geest en het echte leven	8
12 jan 08	Het herstel van Israël	9 - 11
23 feb 08	Leven als een christen	12 - 13
22 mrt 08	Christenen hebben elkaar te verdragen	14 - 16

Leer mij uw weg, o Heer,  
leer mij uw weg.

Schenk van uw kracht mij meer,  
leer mij uw weg.

Houd mij in evenwicht,  
dat 'k voor uw aangezicht  
wandel in 't volle licht,  
leer mij uw weg.

## De rijkdom van het evangelie

*Romeinen*

22 sep 07	De gerechtigheid van God	1 - 3
> 20 okt 07	God maakt levend	4 - 5 <
17 nov 07	Ik ervaar meer dood dan leven	6 - 7
15 dec 07	Gods Geest en het echte leven	8
12 jan 08	Het herstel van Israël	9 - 11
23 feb 08	Leven als een christen	12 - 13
22 mrt 08	Christenen hebben elkaar te verdragen	14 - 16

Rom. 1 : 15

Zo ben ik dan, wat mij betreft, bereid ook aan u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen.

## Het evangelie

### God

- roept tevoren
- kent tevoren
- bestemt

gelovigen

### De mens

- moet gehoorzamen  
(2 Thess. 1 : 8 )  
(1 Petr. 4 : 17 )

allen

Rom. 1 : 15

Rom. 1 : 17

Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof, zoals geschreven staat: 'Maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven'.

Rom. 1 : 18

Toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid bezitten.

## De toorn van God

*vervuld van alle ongerechtigheid,  
boosheid, hebzucht, slechtheid,  
vol afgunst, moord, twist, list,  
kwaadaardigheid, kwaadsprekers,  
God-haters, smaders, hoogmoedigen,  
grootsprekers, uitvinders van boze dingen,  
ouders ongehoorzaam, onverstandig,  
trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig*

Rom. 1 : 15

Rom. 2 : 1

U die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen



Rom. 1 : 15

Rom. 3 : 21, 22

Maar nu is, buiten de wet om, gerechtigheid van God geopenbaard

namelijk gerechtigheid van God door geloof in Christus Jezus

Rom. 3 : 25

Hem heeft God gesteld tot een genadetroon

Rom. 1 : 15

Rom. 3 : 25

genade-  
troon

verzoen-  
deksel



Lezen

Romeinen 4 : 17 – 5 : 11

## Abraham

Rom. 1 - 3

Gerechtigheid van God

Geloof in Jezus

Rom. 4

Gerechtigheid van het geloof

Geloof in God

Rom. 4 : 1

Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader naar het vlees, gevonden heeft?

Rom. 4 : 3

Gen. 15 : 6

Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.

Abraham



Rom. 4 : 3

Rom. 4 : 5

Hem die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt...

Rom. 4 : 9

Geldt dit geluk nu de besnedene of ook de onbesnedene?

Abraham





Rom. 4 : 3

Rom. 4 : 11, 12

Opdat hij een vader zou zijn ...

... voor hen die wandelen in de voetstappen van onze vader Abraham.

Rom. 4 : 17

Abraham is een vader van ons allen ...

... voor het aangezicht van God die hij geloofde  
– die de doden levend maakt en de dingen die  
niet zijn, roept alsof zij waren -

Abraham



Rom. 4 : 3

Rom. 4 : 17

Rom. 4 : 24, 25

ter wille van ons,..., die geloven in Hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtreding en opgewekt om onze rechtvaardiging.

Rom. 4 : 3

Rom. 4 : 17

Rom. 4 : 25

Rom. 5 : 1

Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus

Rom. 5 : 2

wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God

Rom. 4 : 3

Rom. 4 : 17

Rom. 4 : 25

Rom. 5 : 2

### Rom. 5 : 3-5

En dat niet alleen, maar wij roemen ook in verdrukking → volharding → beproefdheid → hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is.

Wij waren :

- krachteloos
- goddelozen
- zondaars
- vijanden

Bileam

Num. 23 : 21

Hij schouwt geen ongerechtigheid in Jakob, en geen boosheid in Israël.

Vrede met God

Vrede van God

Fil. 4 : 4 - 7



Terah



Welk een vriend is onze Jezus,  
die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht dat ik door Hem  
altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,  
dikwijls drukt ons zonde neer,  
juist omdat wij 't al niet brengen  
in 't gebed tot onze Heer.

## De rijkdom van het evangelie

*Romeinen*

22 sep 07	De gerechtigheid van God	1 - 3
20 okt 07	God maakt levend	4 - 5
> 17 nov 07	Ik ervaar meer dood dan leven	6 - 7 <
15 dec 07	Gods Geest en het echte leven	8
12 jan 08	Het herstel van Israël	9 - 11
23 feb 08	Leven als een christen	12 - 13
22 mrt 08	Christenen hebben elkaar te verdragen	14 - 16