

Gods heilsplan van begin tot eind

24 okt	Christus is Overwinnaar en Bevrijder	Kain, Abel
14 nov	De mensheid is verdeeld in volken	Sem, Cham, Jafeth
28 nov	Gods verbond is met Israël	Izaäk, Ismaël
23 jan	Israël krijgt Gods zegen	Jakob, Ezau
6 feb	Israël zal de Messias aannemen	Jozef en zijn broers
27 feb	Unieke zegen voor elke stam in Israël	Jakobs zonen

Kaïn

Abel

Sem

Cham

Jafeth

Ismaël

Izaäk

Ezau

Jakob

Moab

Ammon

verdeling in mensen

verdeling in volken

Israëls familie

Psalm 83: 5

Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.

Jozef

zijn broers

Genesis 37: 1 - 11

Genesis 37: 28 - 36

Genesis 37: 2

Dit is de geschiedenis van Jakob.
Jozef, zeventien jaar oud ...

Jozef

1) thuis



de Heer Jezus

Vaderhuis

Johannes 1: 14

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.

Genesis 37: 3

Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom.
Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken.

Jozef

1) thuis



de Heer Jezus

Vaderhuis

Israël

Johannes 1: 11

Hij kwam tot **het Zijne**, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Genesis 37: 20

Nu dan, kom, laten we hem doodslaan

Genesis 38: 1

Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adullam;

Jozef

1) thuis

2) Potifar



de Heer Jezus

Vaderhuis

Dienstknecht

Handelingen 10: 38

hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed ...
want God was met Hem.

Genesis 39: 2

De Heere was met Jozef.

Jozef

1) thuis

2) Potifar

3) gevangenis



de Heer Jezus

Vaderhuis

Dienstknecht

onschuldig

Hebreeën 7: 26

Zo'n hogepriester paste ons ook: heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars

Lukas 23: 4

Ik vind geen schuld in deze Mens.

Genesis 39: 21

De Heere was met Jozef.

Jozef

1) thuis

2) Potifar

3) gevangenis



de Heer Jezus

Vaderhuis

Dienstknecht

onschuldig

Hebreeën 7: 26

Zo'n hogepriester paste ons ook: heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars

Genesis 40: 15

Ik ben gestolen uit het land van de Hebreeën

van de overkant



Jozef

1) thuis

2) Potifar

3) gevangenis

4) Farao



de Heer Jezus

Vaderhuis

Dienstknecht

onschuldig

Psalm 105: 18 - 19

men knelde zijn voeten in boeien, hij kwam in de ijzers tot de tijd, dat zijn woord uitkwam, de uitspraak des Heren hem in het gelijk stelde.

Genesis 41: 12

Er was bij ons een Hebreeuwse jongen, een slaaf ...



Kolosse 1: 18

Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de eerste plaats zou innemen.

Genesis 41: 45

Redder van de wereld
overvloed van het leven

Farao gaf Jozef de naam. **Zafnath Paäneah**



Romeinen 8: 29

opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

Hebreeën 2: 9

Wij zien nog niet alles aan Hem onderworpen, maar wij zien Jezus ... met eer en heerlijkheid gekroond.

Jozef

zijn broers

7 jaar honger

- tonen Jozefs heerlijkheid aan de wereld

- brengen de broers aan Jozefs hart

Jozef huilt (5x)

Jozef

zijn broers

7 jaar honger

1^e reis: 10 broers, zonder Benjamin

Genesis 42: 9

Toen herinnerde Jozef zich zijn dromen

Genesis 42: 20

Jullie moeten je jongste broer tot mij brengen.

Genesis 42: 21

Toen zeiden zij tegen elkaar: Werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij luisterden niet! Daarom komt deze benauwdheid over ons.

Genesis 42: 24

Toen wendde hij zich van hen af en weende.

Jozef

zijn broers

7 jaar honger

1^e reis: 10 broers, zonder Benjamin

Genesis 42: 36

Jullie beroven mij van kinderen! Jozef is er niet meer, en Simeon is er niet; nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen! Al deze dingen zijn tegen mij!

Genesis 43: 13 - 14

Neem ook jullie broer mee, sta op en ga terug naar die man.

God, de Almachtige, geve jullie barmhartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer en Benjamin met jullie terug laat gaan.

En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik maar van kinderen beroofd.

Jozef

zijn broers

7 jaar honger

1^e reis: 10 broers, zonder Benjamin

2^e reis: 11 broers, inclusief Benjamin

Genesis 43: 16

Toen **Jozef** **Benjamin** bij hen zag, zei hij tegen degene die over zijn huis ging: Breng deze mannen naar mijn huis, slacht vee en bereid het, want deze mannen zullen vanmiddag met mij eten.

zoon van mijn rechterhand

lijdende Knecht des Heren

Messias

Jozef**zijn broers****7 jaar honger**

1^e reis: 10 broers, zonder Benjamin

2^e reis: 11 broers, inclusief Benjamin

Genesis 43: 16

Toen Jozef Benjamin bij hen zag, zei hij tegen degene die over zijn huis ging: Breng deze mannen naar mijn huis, slacht vee en bereid het, want deze mannen zullen vanmiddag met mij eten.

Genesis 43: 29

Hij sloeg zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broer, de zoon van zijn moeder

Genesis 43: 30

Hij zocht gelegenheid om te wenen

Jozef

zijn broers

7 jaar honger

1^e reis: 10 broers, zonder Benjamin

2^e reis: 11 broers, inclusief Benjamin

3^e reis: 11 broers, Jozefs beker bij Benjamin

Genesis 44: 5

Is dit niet de beker waaruit mijn heer drinkt en waarmee hij dingen met zekerheid kan waarnemen?

Psalms 75: 8 - 9

God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.
Want in des Heren hand is een beker ...

Jozef

zijn broers

7 jaar honger

1^e reis: 10 broers, zonder Benjamin

2^e reis: 11 broers, inclusief Benjamin

3^e reis: 11 broers, Jozefs beker bij Benjamin

Genesis 44: 5

Is dit niet de beker waaruit mijn heer drinkt en waarmee hij dingen met zekerheid kan waarnemen?

Genesis 44: 27 - 28

Toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons: Jullie weten dat mijn vrouw mij twee zonen gebaar heeft.

De ene is bij mij weggegaan, en ik heb gezegd: Hij is vast en zeker verscheurd; ik heb hem tot nu toe niet teruggezien.

Jozef**zijn broers****7 jaar honger**

1^e reis: 10 broers, zonder Benjamin

2^e reis: 11 broers, inclusief Benjamin

3^e reis: 11 broers, Jozefs beker bij Benjamin

Genesis 44: 32

Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen,

Jozef**zijn broers****7 jaar honger**

1^e reis: 10 broers, zonder Benjamin

2^e reis: 11 broers, inclusief Benjamin

3^e reis: 11 broers, Jozefs beker bij Benjamin

Genesis 45: 1 - 3

Er stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte.

Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden.

Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?

3

Jozef**zijn broers****7 jaar honger**

1^e reis: 10 broers, zonder Benjamin

2^e reis: 11 broers, inclusief Benjamin

3^e reis: 11 broers, Jozefs beker bij Benjamin

Genesis 45: 14 - 15

Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en hilde, en ook Benjamin hilde terwijl hij hem omhelsde.

4

Vervolgens kuste hij al zijn broers en hilde

5



Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.



Johannes 20: 17

ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.

Leeft mijn vader nog?