

Christus, de Zoon van God

28 sep	God de Zoon onder mensen	Johannes 1a
26 okt	Het Lam van God	„ 1b
23 nov	Geloof in de tekenen	„ 2
21 dec	Eeuwig leven of verloren	„ 3
25 jan	De gave van God	„ 4
22 feb	Christus de Rechter	„ 5
28 mrt	Het brood des levens	„ 6
25 apr	Het licht der wereld	„ 7 - 8
23 mei	De goede Herder	„ 9 - 10

	portret	begin	doelgroep
Mattheüs	Messias	geboorte	Joden
Markus	Dienstknecht	dienst	Romeinen
Lukas	Zoon des Mensen	geboorte	Grieken
Johannes	God de Zoon	eeuwig bestaan	wereld

1: 1 - 18	Menswording van de Zoon van God
1: 19 - 4: 54	Presentatie " "
5 - 12	Tegenstand " "
13 - 17	Vorbereiding van de discipelen
18 - 21	Kruisiging en opstanding

1: 1 - 5 het Woord

in het begin

Genesis 1

schepping van hemel en aarde

1 Johannes 1

openlijke dienst van de Heer Jezus

1: 1 - 5 het Woord

in het begin

: van eeuwigheid af

het Woord

Grieken: logos (logica) → weergave van het innerlijk

Joden: de wet

nu: een Persoon !

rede 1) toespraak

2) verstand

1: 1 - 5 het Woord

in het begin

: van eeuwigheid af

het Woord

: weergave van gedachten

bij (de) God

de drieënige God

gericht naar

1: 18

... Die in de schoot van de Vader is.

Spreuken 8: 27 - 31

Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar,

... was Ik bij Hem, Zijn Liefelingskind,

Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap,

Mijn bron van blijdschap *vond Ik* bij de mensenkinderen.

1: 1 - 5 het Woord

in het begin

: van eeuwigheid af

het Woord

: weergave van gedachten

bij (de) God

: intieme omgang

was God

Hebreeën 1: 1

God heeft vroeger ... tot de vaders gesproken door de profeten ... en nu ... in *de* Zoon tot ons

1: 1 - 5 het Woord

in het begin

: van eeuwigheid af

het Woord

: weergave van gedachten

bij (de) God

: intieme omgang

was God

: God Zélf

leven

licht van de mensen

1 Timotheüs 6: 16

Hij die alleen onsterfelijkheid heeft,
die een ontoegankelijk licht bewoont,
die geen mens gezien heeft of zien kan.

1: 1 - 5 het Woord

in het begin	: van eeuwigheid af
het Woord	: weergave van gedachten
bij (de) God	: intieme omgang
was God	: God Zélf
leven	: hoogste Godsopenbaring (hoger dan Genesis 1)
licht van de mensen	
duisternis niet begrepen	



gegrepen
vat op gekregen
overwonnen

1: 1 - 5 het Woord

in het begin	: van eeuwigheid af
het Woord	: weergave van gedachten
bij (de) God	: intieme omgang
was God	: God Zélf
leven	: hoogste Godsopenbaring (hoger dan Genesis 1)
licht van de mensen	
duisternis niet begrepen	: licht overwon !

1: 6 – 13 het effect van licht is leven

zijn naam was **Johannes** : getuige van het licht
(God is genadig)

het licht : verlicht ieder mens

1) de wereld : niet gekend

2) de **zijnen**

zijn eigen , thuiskomen

19: 27

Van dat uur af nam de discipel haar in zijn *huis*

1: 6 – 13 het effect van licht is leven

zijn naam was **Johannes** : getuige van het licht
(God is genadig)

het licht : verlicht ieder mens

1) de wereld : niet gekend

2) de zijnen (Israël) : niet aangenomen

3) **allen** : hebben Hem aangenomen

a) recht kind van God te worden

b) in zijn naam geloven (Jezus Christus)

geloven = toevertrouwen

2: 24

Jezus Zelf vertrouwde Zich aan hen niet toe

1: 6 – 13 het effect van licht is leven

zijn naam was **Johannes** : getuige van het licht
(God is genadig)

het licht : verlicht ieder mens

1) de wereld : niet gekend

2) de zijnen (Israël) : niet aangenomen

3) **allen** : hebben Hem aangenomen

- a) recht kind van God te worden
- b) in zijn naam geloven (Jezus Christus)
- c) niet uit bloed geboren
- d) niet uit de wil van het vlees geboren
- e) niet uit de wil van de man geboren
- f) maar uit God geboren

1: 14 - 18 het Woord is vlees geworden

vlees-wording : vanaf nu voor altijd Mens

gewoond (getabernakeld) : God is aanwezig, heerlijkheid

eniggeboren

eerstgeboren = belangrijkste in een groep

- vele broeders
- van de hele schepping
- uit de doden

Romeinen 8: 29

Kolosse 1: 15

Kolosse 1: 18

1: 14 - 18 het Woord is vlees geworden

- vlees-wording : vanaf nu voor altijd Mens
gewoond (getabernakeld) : God is aanwezig, heerlijkheid
eniggeboren : uniek in Zijn 'soort'
: vol van genade en waarheid
Johannes: "mij vóór" : belangrijker in rang
"eerder dan ik" : eerder in tijd
uit Zijn volheid : genade op genade
wet door Mozes gegeven : genade geworden door Hem

1: 3

Zonder Hem is niet één ding geworden dat geworden is

1: 14 - 18 het Woord is vlees geworden

- vlees-wording : vanaf nu voor altijd Mens
- gewoond (getabernakeld) : God is aanwezig, heerlijkheid
- eniggeboren : uniek in Zijn 'soort'
- : vol van genade en waarheid
- Johannes: "mij vóór" : belangrijker in rang
- "eerder dan ik" : eerder in tijd
- uit Zijn volheid : genade op genade
- wet door Mozes gegeven : genade geworden door Hem
- niemand heeft God gezien : de Zoon heeft Hem **verklaard**

God is Vader !