

Christus, de Zoon van God

21 sep	God de Zoon onder mensen	Johannes 1a
19 okt	Het Lam van God	„ 1b
16 nov	Geloof in de tekenen	„ 2
14 dec	Eeuwig leven of verloren	„ 3
18 jan	De gave van God	„ 4
15 feb	Christus de Rechter	„ 5
21 mrt	Het brood des levens	„ 6
18 apr	Het licht der wereld	„ 7 - 8
16 mei	De goede Herder	„ 9 - 10

Origenes

185 – 254 n.C.



Kana

Bethsaïda

Bethanië
Bethabara

Jeruzalem

Bethanië

1: 19 - 43

het getuigenis van Johannes de Doper

1: 19 - 28

over zichzelf

in Bethanië over de Jordaan

1: 29 - 34

zie, het Lam van God,
dat de zonde der wereld wegneemt

volgende dag

1: 35 - 43

zie, het Lam van God

volgende dag

1: 44 - 52

grotere dingen Galiléa

volgende dag

Nathanaël => Jezus : U bent de Zoon van God
de Koning van Israël

Jezus => Nathanaël : Je zult grotere dingen zien
de Zoon des Mensen

2: 1 – 12

bruiloft te Kana

op de derde dag

geen wijn

: eerste teken

: openbaart Zijn heerlijkheid

1: 16 - 17

Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden

2: 1 – 12

bruiloft te Kana

op de derde dag

geen wijn

: eerste teken

: openbaart Zijn heerlijkheid

moeder -> Heer Jezus

: zij hebben geen wijn

Richteren 9: 13

de most maakt het hart van God en mensen vrolijk

2: 1 – 12

bruiloft te Kana

op de derde dag

geen wijn

: eerste teken

: openbaart Zijn heerlijkheid

moeder -> Heer Jezus

: zij hebben geen wijn

Heer Jezus -> moeder

: vrouw, wat heb Ik met u ...

19: 27

vrouw, zie uw zoon

4: 21

Geloof mij, vrouw, er komt een uur ...

8: 10

Vrouw, waar zijn zij?

20: 15

Vrouw, waarom ween je?

2: 1 – 12

bruiloft te Kana

op de derde dag

geen wijn

: eerste teken

: openbaart Zijn heerlijkheid

moeder -> Heer Jezus

: zij hebben geen wijn

Heer Jezus -> moeder

: vrouw, wat heb Ik met u ...

moeder -> dienstknechten

: doe wat Hij u zeg

6 stenen watervaten

: Joods reinigingsgebruik

(± 600 liter)

: vol water tot boven toe

goede wijn voor nu

Galaten 3: 24

De wet is onze tuchtmeester geweest tot op Christus

2: 1 - 12

bruiloft te Kana

op de derde dag

geen wijn

: eerste teken

: openbaart Zijn heerlijkheid

moeder -> Heer Jezus

: zij hebben geen wijn

Heer Jezus -> moeder

: vrouw, wat heb Ik met u ...

moeder -> dienstknechten

: doe wat Hij u zeg

6 stenen watervaten

: Joods reinigingsgebruik

(± 600 liter)

: vol water tot boven toe

goede wijn voor nu

Zijn discipelen geloofden in Hem

1: 16 - 17

Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden

2: 13 – 25 tempelreiniging

handel in de tempel : veel duiven !

1: 14

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
(en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd ...)

2: 13 – 25 tempelreiniging

handel in de tempel : veel duiven !

huis van mijn Vader : huis van koophandel

14: 2

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen

2: 13 – 25 tempelreiniging

- handel in de tempel : veel duiven !
- huis van mijn Vader : huis van koophandel
- discipelen : de ijver voor Uw huis ...

Psalm 69: 10

de ijver voor Uw huis heeft mij verteerd

2: 13 – 25 tempelreiniging

handel in de tempel	: veel duiven !
huis van mijn Vader	: huis van koophandel
discipelen	: de ijver voor Uw huis ...
Joden	welk teken toont U ons ?
Heer Jezus	: breek dit tempelhuis af

heiligdom

Mattheüs 26: 61

27: 40

Handelingen 6: 14

Deze heeft gezegd: Ik kan het tempelhuis van God afbreken en het na drie dagen opbouwen.

2: 13 – 25 tempelreiniging

handel in de tempel	: veel duiven !
huis van mijn Vader	: huis van koophandel
discipelen	: de ijver voor Uw huis ...
Joden	welk teken toont U ons ?
Heer Jezus	: breek dit tempelhuis af : zijn lichaam
na Zijn opstanding	: discipelen geloven de Schrift : het woord van Jezus

Psalm 69: 1 - 5

wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven

2: 13 – 25 tempelreiniging

handel in de tempel	: veel duiven !
huis van mijn Vader	: huis van koophandel
discipelen	: de ijver voor Uw huis ...
Joden	welk teken toont U ons ?
Heer Jezus	: breek dit tempelhuis af : zijn lichaam
na Zijn opstanding	: discipelen geloven de Schrift : het woord van Jezus

1: 14

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
(en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd ...)