

Christus, de Zoon van God

25 sep	Het brood des levens	Johannes 6
23 okt	Stromen van levend water	„ 7
27 nov	Het licht der wereld	„ 8
18 dec	Blinden gaan weer zien!	„ 9
22 jan	De goede Herder	„ 10
26 feb	Ik ben de opstanding en het leven	„ 11
26 mrt	Wij willen Jezus zien	„ 12
23 apr	Ik heb u een voorbeeld gegeven	„ 13
28 mei	In het huis van Mijn Vader	„ 14

1: 1 - 18

Inleiding tot het evangelie van Johannes

1: 19 - 52

getuigenis van Johannes de Doper

1: 7



1: 7

Er was een mens, van God gezonden; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis

1: 1 - 18

Inleiding tot het evangelie van Johannes

1: 19 - 52

getuigenis van Johannes de Doper

1: 7

2

bruiloft in Kana

1: 17



1: 17

De wet is door Mozes gegeven; de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

1: 1 - 18

Inleiding tot het evangelie van Johannes



1: 19 - 52

getuigenis van Johannes de Doper

1: 7

2

bruiloft in Kana

1: 17

3

Nicodémus: wedergeboorte

1: 13

1: 13

niet uit bloed, niet uit [de] wil van [het] vlees, niet uit [de] wil van een man, maar uit God geboren

1: 1 - 18

Inleiding tot het evangelie van Johannes



1: 19 - 52

getuigenis van Johannes de Doper

1: 7

2

bruiloft in Kana

1: 17

3

Nicodémus: wedergeboorte

1: 13

4

vrouw in Samaria: levend water

1: 9

1: 4

In Hem was leven, en het leven was het licht van de mensen.

1: 9

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en iedere mens verlicht.

1: 1 - 18

Inleiding tot het evangelie van Johannes



1: 19 - 52

getuigenis van Johannes de Doper

1: 7

2

bruiloft in Kana

1: 17

3

Nicodémus: wedergeboorte

1: 13

4

vrouw in Samaria: levend water

1: 9

5

genezen in Bethesda - Mijn Vader en Ik

1: 1

1: 1

In [het] begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God.

1: 1 - 18

Inleiding tot het evangelie van Johannes



1: 19 - 52

getuigenis van Johannes de Doper

1: 7

2

bruiloft in Kana

1: 17

3

Nicodémus: wedergeboorte

1: 13

4

vrouw in Samaria: levend water

1: 9

5

genezen in Bethesda - Mijn Vader en Ik

1: 1

6

spijziging van 5000 - echte discipelen

1: 12

1: 12

Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij [het] recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven.

6: 1 - 15 spijziging van 5000

Mattheüs 14: 13 - 21	"Brengt ze Mij hier" (Adullam)
Markus 6: 30 - 44	apostelen – rust hier – groene gras
Lukas 9: 10 - 17	onderdak – eetgezelschappen

6: 1 - 15 spijziging van 5000

Pascha 2: 13 11: 55 e.v.

Filippus en Andréas 1: 35 - 44 12: 20 - 23

5 gerstebroden

Leviticus 23: 4
sterven In de 1^e maand, op de 14^e dag,
is het pascha voor de Heer.

Leviticus 23: 10
opstanding de eerste schoof van uw oogst moet
naar de priester. gersteoogst

Elisa: spijziging van 100 + opstanding

2 Koningen 4: 42 hij bracht de man Gods broden van de
eerstelingen, twintig gerstebroden

2 Koningen 13: 21 toen de man met het gebeente van
Elisa in aanraking kwam, werd hij levend

6: 1 - 15 spijziging van 5000

Pascha 2: 13 11: 55 e.v.

Filippus en Andréas 1: 35 - 44 12: 20 - 23

5 gerstebroden

Leviticus 23: 10 de eerste schoof van uw oogst moet
opstanding naar de priester. gersteoogst

Richteren 7: 13 een geroosterd gerstebrood rolde het
overwinning kamp van Midian binnen

6: 1 - 15 spijziging van 5000

Pascha

2: 13

11: 55 e.v.

Filippus en Andréas

1: 35 - 44

12: 20 - 23

5 gerstebroden → opstanding en overwinning

Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou

Men wil Hem koning maken; Hij ontwijkt; **alleen**

6: 16 - 21 Jezus wandelt op de zee

de discipelen dalen af naar de zee; geen dwang

zij zien Jezus wandelen op de zee en dichtbij komen

"Ik ben het, wees niet bang"

terstond kwam het schip aan het land

6: 22 - 71 uitleg van de broden en de gevolgen

de discipelen waren **alleen** weggegaan

6: 22 - 71 uitleg van de broden en de gevolgen

6: 22 - 40 1) antwoorden aan menigte

Hem heeft de Vader, God, verzegeld

werk is: gelooft in Hem die de Vader gezonden heeft

Mijn Vader geeft u het ware brood

Ik ben het brood van het leven

wat de Vader mij geeft = wie tot Mij komt

Ik zal hem opwekken op de laatste dag

Psalm 78: 24 Hij liet manna op hen regenen om te eten en gaf hun hemels koren.

Psalm 78: 25 Eenieder at het brood van de machtigen

Psalm 105: 40 Hij verzadigde hen met hemels brood

6: 22 - 71 uitleg van de broden en de gevolgen

6: 41 - 59 2) reacties op ongelovige Joden

Niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader hem trekt

Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees

Mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank

Wie Mij eet, zal leven door Mij

6: 22 - 71 uitleg van de broden en de gevolgen

6: 60 - 71 3) echte en onechte discipelen

De Geest is het die levend maakt

Jezus wist wie – in Hem geloven – Hem zou overleveren

echte discipel: U hebt woorden van eeuwig leven

één van u is een duivel – één van de twaalf

Christus, de Zoon van God

25 sep	Het brood des levens	Johannes 6
23 okt	Stromen van levend water	„ 7
27 nov	Het licht der wereld	„ 8
18 dec	Blinden gaan weer zien!	„ 9
22 jan	De goede Herder	„ 10
26 feb	Ik ben de opstanding en het leven	„ 11
26 mrt	Wij willen Jezus zien	„ 12
23 apr	Ik heb u een voorbeeld gegeven	„ 13
28 mei	In het huis van Mijn Vader	„ 14