

“Jeruzalem, Jeruzalem ... u hebt niet gewild”



“Zie, er komt een dag voor de Here”





Daniël 9 : 1

In het eerste jaar van Darius ...



## Daniël 9 : 2

ik, Daniël, merkte in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan.



606

537



Jeremia 29 : 10

25 : 11, 12

27 : 7

Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats.



## 2 Kronieken 36 : 21

om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbats-jaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken.





Leviticus 25 : 4 , 11

in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de HERE

Een jubeljaar zal dit vijftigste jaar voor u zijn, dan zult gij niet zaaien,





ballingschap

Jeremia

Daniël

1 2 3 4 5 6 7



elke 50 jaar : 8 sabbatsjaren

- 70

$800 / 50 = 16$

in 800 jaar : ~~128~~ sabbatsjaren



## Daniël 9 : 24

70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad

- om de overtreding te voleindigen
- de zonde af te sluiten
- de ongerechtigheid te verzoenen
- om eeuwige gerechtigheid te brengen
- gezicht en profeet te bezegelen
- iets allerheiligst te zalven

70 weken = 490 jaren

Daniël 9 : 24 - 27



70 weken = 490 jaren

Daniël 9 : 24 - 27

Nehemia

periode tussen O.T. en N.T.

7

62

1

Mattheüs 24 : 15

- de Messias wordt uitgeroeid,  
en heeft niets.



Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats

vorst sluit verbond van week

1

2

3

4

5

6

7



gruwel van de verwoesting in de tempel

70 weken = 490 jaren

Daniël 9 : 24 - 27

69

- de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets.
- vorst verwoest stad en heiligdom

1

vorst sluit verbond van week

1

2

3

4

5

6

7

gruwel van de verwoesting in de tempel

70 weken = 490 jaren

Daniël 9 : 24 - 27

69

1

Mattheüs 24 : 21

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

vorst sluit verbond van week

1

2

3

4

5

6

7

grote verdrukking

gruwel van de verwoesting in de tempel

70 weken = 490 jaren

Daniël 9 : 24 - 27

69

1

Mattheüs 24 : 29

En meteen na de verdrukking van die dagen ...  
zullen zij de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken  
van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

vorst sluit verbond van week

1

2

3

4

5

6

7

grote verdrukking

gruwel van de verwoesting in de tempel









Openbaring 2-3

4 - 19

20

# Mattheüs 24

4 - 14

velen presenteren zich als 'Christus'  
oorlogen en geruchten van oorlogen  
hongersnoden en aardbevingen  
vervolgingen, wetteloos, liefdeloos

Dit alles is het begin van de weeën

gemeente

Israël

R2

volken & Israël

volken

R3

3½

1000

begin weeën

"De Koning komt !"

Mattheüs 24 : 14

En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

# Mattheüs 24

15 - 28

- gruwel van verwoesting
- in Judea: vlucht naar bergen
- dagen verkort t.w.v. uitverkorenen
- grote tekenen en wonderen

grote verdrukking







Zacharia 14 : 1

Zie, er komt een dag voor de HERE



Zacharia 14 : 4

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt ...



Zacharia 12 : 1

De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt.





Zacharia 12 : 10 - 14

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.  
 ... als met de rouwklacht over een enig kind;  
 ... zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.





Genesis 37 - 50



Genesis 37 : 2

Dit is de geschiedenis van Jakob.  
 Jozef, zeventien jaar oud – hij was dus nog jong