

Exodus 19 - 40

Israël bij de berg Sinai

Gods (huwelijks)verbond met Israël

19: 1 – 19: 14

1^e kort verblijf van Mozes op de berg

: 5 koninkrijk van priester, heilig volk

: 8 "Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen!"

: 10 kleren wassen

Jer 2: 2

Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid.

Hos 2: 13 , 14

Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken.

Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.

verloving

Ex 19: 20 – 19: 25 2^e kort verblijf van Mozes op de berg

: 16 bazuingeschal (ramshoorn)

Lev 25: 9 begin jubeljaar

1 Thes 4: 16 bazuin van God (bij de opname)

Ex 19: 20 – 19: 25 2^e kort verblijf van Mozes op de berg

: 16 bazuingeschal

: 20 de Here daalt neer, Mozes klimt op

: 22 de priesters moeten zich heiligen

13: 2 heilig Mij alle eerstgeborenen

24: 5 de jonge mannen van Israël brachten offers

Num 3: 41 neem voor Mij de Levieten – Ik ben de Here –
in plaats van alle eerstgeborenen onder de Israëlieten

Ex 19: 20 – 19: 25 2^e kort verblijf van Mozes op de berg

: 16 bazuingeschal

: 20 de Here daalt neer, Mozes klimt op

: 22 de priesters moeten zich heiligen

Lev 11: 44 Ik ben de Here, uw God;
heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig

1 Pt 1: 16

Ex 19: 20 – 19: 25 2^e kort verblijf van Mozes op de berg

: 16 bazuingeschal

: 20 de Here daalt neer, Mozes klimt op

: 22 de priesters moeten zich heiligen

: 25 Mozes daalt af naar het volk en zegt het hen

Ex 20: 1 - 17 de wet 10 woorden

onderwijzing

Ps 119: 97 Hoe lief heb ik Uw wet

Oude Testament

Mat 7: 20 dit is de wet en de profeten

Oude Testament zonder profeten

Gal 4: 21 luistert u niet naar de wet?

5 boeken Mozes

Ex 20: 1 God sprak deze woorden

Ex 34: 28

God schreef op tafelen de woorden van het verbond, de tien woorden

Dt 4: 13

Hij maakte u Zijn verbond bekend, dat Hij u beval te doen, de tien woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen.

Dt 10: 4

Toen schreef Hij op de tafelen, overeenkomstig de eerste tekst, de tien woorden die de Here tot u gesproken had op de berg

Ex 20: 1 - 17 de wet 10 woorden

Joh 1: 16 - 17 wet tegenover genade ??

uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
Want de wet is door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

genade onder de wet :

Ex 34: 6

Here, Here, God, barmhartig en genadig, geduldig
en rijk aan goedertierenheid en trouw

wet van Christus :

1 Kor 9: 21

ik ben niet zonder wet voor God, maar aan Christus wettelijk onderworpen

Gal 6: 2

draagt elkaars lasten, want zo zult u de wet van Christus vervullen

Godsopenbaring

Genesis

Jehova: in de hof van Eden

1 verbod: niet eten van die ene boom

Exodus

Jehova: bij berg Sinai

10 woorden

Mattheüs

Immanuël: bergrede – koninkrijk van God

niet de wet opheffen, maar vervullen

Johannes

het Woord is vleesgeworden

de Zoon leert ons de woorden van de Vader



God & naaste

Ex 20: 1 - 17 de wet 10 woorden

1^e tafel liefhebben van God

- 1 Ik ben de Here, uw God, Die u uit het slavenhuis geleid hebt
- 2 foute eredienst: 1) andere goden 2) verkeerde dienst van ware God
- 3 Gods naam niet ijdel gebruiken (vloek, meineed)
- 4 gedenkt de sabbat (teken van dit verbond)
- 5 eert uw vader en uw moeder (alle door God gegeven gezag)

2^e tafel liefhebben van naaste

- 6 niet doodslaan (karaktermoord)
- 7 niet echtbreken (alle seks buiten huwelijk) (NIET echtscheiding)
- 8 niet stelen (vrijheidsberoving, fraude)
- 9 geen vals getuigenis (liegen, kwaadspreken)
- 10 niet begeren (jaloezie)