

Exodus 7: 14 - 25 1e plaag: Nijlwater in bloed

Nijl = levensader van Egypte (als god vereerd) farao neemt bad Ex. 2: 5

God - de Here, de God der Hebreëën Wie is de Here? Ex. 5: 2

- hieraan zult u weten dat Ik de Here ben :

Nijl, stromen, kanalen, poelen, **watervoorraad** (houten-stenen vaten) -> bloed

hoop, vertrouwen

Deut. 11: 10 in Egypte, na het zaaien kunstmatig (= met de voet) drenken

11: 11 maar jullie land drinkt water van de regen des hemels

Hand. 14: 17 door u uit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en uw harten te vervullen met voedsel en vreugde

Exodus 7: 14 - 25 1e plaag: Nijlwater in bloed

Nijl = levensader van Egypte (als god vereerd) farao neemt bad Ex. 2: 5

God - de Here, de God der Hebreëën Wie is de Here? Ex. 5: 2

- hieraan zult u weten dat Ik de Here ben :

Nijl, stromen, kanalen, poelen, **watervoorraad** (houten-stenen vaten) -> bloed

hoop, vertrouwen

Deut. 11: 10 in Egypte, na het zaaien kunstmatig (= met de voet) drenken

11: 11 maar jullie land drinkt water van de regen des hemels

industriële revolutie welvaart

Reveil geestelijke opwekking

- 'oppompen' van olie, gas

- regen van de hemel

- vakman doodgedrukt -> fabriek

- in dienst van de Heer

- ontbossing, biodiversiteit verdwijnt

- zicht op komst van de Heer

- internet: individualisering, passiviteit

- gemeente-zijn

- ontspanning -> spanning

Exodus 7: 14 - 25 1e plaag: Nijlwater in bloed

Nijl = levensader van Egypte (als god vereerd) farao neemt bad Ex. 2: 5

God - de Here, de God der Hebreëën Wie is de Here? Ex. 5: 2

- hieraan zult u weten dat Ik de Here ben :

Nijl, stromen, kanalen, poelen, **watervoorraad** (houten-stenen vaten) -> bloed

hoop, vertrouwen

Joh. 4: 13 ieder die van dit water drinkt zal weer dorst hebben

4: 28 de vrouw verliet haar watervat en ging heen in de stad

Rom. 8: 20 schepping is aan vruchteloosheid onderworpen – niet vrijwillig

8: 22 wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht

8: 23 ook wijzelf zuchten bij onszelf in de verwachting van zoonschap:
de verlossing van ons lichaam

8: 26 de Geest Zelf **bidt** voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen

8: 34 Christus is het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is,
die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons **bidt**.