

vee ons bezit, beschikbaar voor de dienst van God
(van de Israëlieten stierf niet één stuk vee)

2 Kon. 5: 26 Ging niet mijn hart mee als die man zich omkeerde van op zijn wagen, u tegemoet? Was het de tijd ... ?

Ex. 5: 3 De God der Hebreëën heeft ons ontmoet: na 3 dagreizen offeren in de woestijn

Rom. 12: 1

door de ontfermingen van God: stel uw lichamen tot een levende offerande, heilig, voor God welbehagelijk, dat is uw **redelijke** dienst

logisch