

De kern van het evangelie

De brief aan de Romeinen

Romeinen

25 sep

Rechtvaardiging door geloof

1 - 3

23 okt

Vrede met God

4 - 5

27 nov

Een nieuw leven

6 - 7

18 dec

Leiding van Gods Geest

8

29 jan

Gods weg met Israël

9 - 11

26 feb

Een levend offer

12

26 mrt

Christus aandoen

13

23 apr

Elkaar verdragen

14 - 16



2^e zendingsreis van Paulus





3e zendingsreis van Paulus

Hand 19: 21

Paulus nam zich in zijn geest voor door Macedonië en Achaje naar Jeruzalem te reizen, en zei: Nadat ik daar ben geweest, moet ik ook Rome zien.



Rom 15: 25 - 26

Maar nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen, want Macedonië en Achaje hebben het goedgevonden een zekere bijdrage te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem.



3^e zendingsreis van Paulus

naar Rome?	ja, als gevangene
naar Spanje?	nee

Rom 15: 23 - 24

vele jaren groot verlangen tot u te komen

zal ik komen wanneer ik naar Spanje reis

zal ik via u naar Spanje reizen

1: 1 - 17 **doel van de brief**

Paulus slaaf van Christus Jezus

geroepen apostel

afgezonderd tot het **evangelie van God**

1: 16 kracht van God

1: 17 gerechtigheid van God

1: 1 - 17 doel van de brief

Paulus slaaf van Christus Jezus

geroepen apostel

afgezonderd tot het evangelie van God

- tevoren beloofd aan profeten in heilige Schriften

1 Pet 1: 10 - 12

... dat zij voor u de dingen bedienden, die u nu zijn aangekondigd door hen die u het evangelie hebben verkondigd door de Heilige Geest

1: 1 - 17 **doel van de brief**

Paulus slaaf van Christus Jezus

geroepen apostel

afgezonderd tot het evangelie van God

- tevoren beloofd aan profeten in heilige Schriften

aangaande Zijn Zoon

- geworden uit geslacht van David

- verklaard als Gods Zoon door dodenopstanding

Zijn menselijke natuur: geboren uit maagd

Jes 9: 5

een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven,
de heerschappij rust op Zijn schouder.

Men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman,
sterke God, eeuwige Vader, Vredenvorst

1: 1 - 17 **doel van de brief**

Paulus slaaf van Christus Jezus

geroepen apostel

afgezonderd tot het evangelie van God

- tevoren beloofd aan profeten in heilige Schriften
aangaande Zijn Zoon

- geworden uit geslacht van David

- verklaard als **Gods Zoon** door dodenopstanding

Zijn goddelijke natuur: de Zoon van de Vader

Jes 9: 5

een Kind is ons geboren, **een Zoon is ons gegeven**

de heerschappij rust op Zijn schouder.

Men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman,
sterke God, eeuwige Vader, Vredenvorst

1: 1 - 17 **doel van de brief**

Paulus slaaf van Christus Jezus

geroepen apostel

afgezonderd tot het evangelie van God

- tevoren beloofd aan profeten in heilige Schriften

aangaande Zijn Zoon

- geworden uit geslacht van David

- verklaard als Gods Zoon door dodenopstanding

Jezus Christus, onze Heer

1: 1 - 17 **doel van de brief**

Paulus slaaf van Christus Jezus

geroepen apostel = apostel door roeping

afgezonderd tot het evangelie van God

aangaande Zijn Zoon

Jezus Christus, onze Heer

tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken

aan alle geliefden van God in Rome

geroepen heiligen = heiligen door roeping

Hand 17: 30

God beveelt nu aan de mensen dat zij zich allen overal moeten bekeren

1: 1 - 17 **doel van de brief**

Paulus slaaf van Christus Jezus

geroepen apostel = apostel door roeping

afgezonderd tot het evangelie van God

aangaande Zijn Zoon

Jezus Christus, onze Heer

tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken

aan alle geliefden van God in **Rome**

geroepen heiligen = heiligen door roeping

1: 15 Zo ben ik dan, wat mij betreft, bereid ook aan u die in **Rome** bent, het evangelie te verkondigen

1: 1 - 17 **doel van de brief**

Paulus slaaf van Christus Jezus

geroepen apostel = apostel door roeping

afgezonderd tot het evangelie van God

aangaande Zijn Zoon

Jezus Christus, onze Heer

tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken

aan alle geliefden van God in Rome

geroepen heiligen = heiligen door roeping

1: 15 Zo ben ik dan, wat mij betreft, bereid ook aan u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen

1: 17 De rechtvaardige zal op grond van geloof leven

1: 1 - 17 **doel van de brief**

Paulus slaaf van Christus Jezus

geroepen apostel = apostel door roeping

afgezonderd tot het evangelie van God

aangaande Zijn Zoon

Jezus Christus, onze Heer

tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken

aan alle geliefden van God in Rome

geroepen heiligen = heiligen door roeping

1: 15 Zo ben ik dan, wat mij betreft, bereid ook aan u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen

8: 29 om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig zijn

1: 18 – 2: 16 toorn van God over ongerechtigheid

1: 20 getuigenis van schepping

1: 22 'wijzen' vervangen God

1: 24 God geeft hen over aan onreinheid

1: 26 „ onterende hartstochten

1: 26 „ verkeerd denken

2: 1 u oordeelt, u doet dezelfde dingen

2: 4 rijkdom van Gods goedertierheid  leidt u tot bekering

„ verdraagzaamheid

„ lankmoedigheid

2: 11 Jood en Griek gelijk, geen aanzien des persoons

2: 16 naar mijn evangelie !

2: 17 – 3: 20 voorrecht van de Jood

2: 29 besnijdenis: van hart, naar geest, niet naar letter

3: 2 hun de woorden van God toevertrouwd

hoe meer zegen, hoe groter verantwoordelijkheid

3: 20 door wet kennis van zonde

Jer 9: 26

alle heidenvolken zijn onbesneden,
maar heel het huis van Israël is onbesneden van hart

3: 21 - 31 heerlijkheid van God

: 22 gerechtigheid van God geopenbaard

: 25 Christus Jezus: Gods genadetroon

Heb 9: 5 verzoendeksel

Lev 16: 14

van het bloed óp het
verzoendeksel sprenkelen
vóór het verzoendeksel zal
hij zevenmaal dat bloed
met zijn vinger sprenkelen

