

Ex 20: 1 - 17 de wet

onderwijzing

Ps 119: 97 Hoe lief heb ik Uw wet Oude Testament

Mat 7: 20 dit is de wet en de profeten Oude Testament zonder profeten

Gal 4: 21 luistert u niet naar de wet? 5 boeken Mozes

Rom 7: 7 de wet zegt: u zult niet begeren 10 geboden

Ex 20: 1 - 17 de wet 10 woorden

Ex 20: 1 God sprak deze woorden

Ex 34: 28

God schreef op tafelen de woorden van het verbond, de tien woorden

Dt 4: 13

Hij maakte u Zijn verbond bekend, dat Hij u beval te doen, de tien woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen.

Dt 10: 4

Toen schreef Hij op de tafelen, overeenkomstig de eerste tekst, de tien woorden die de Here tot u gesproken had op de berg

Ex 20: 1 - 17

10 woorden



Ik ben de Here, uw God, Die u uit Egypte geleid hebt

- 1 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben
- 2 U zult voor uzelf geen beeld maken
- 3 U zult de Naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken
- 4 Gedenk de sabbat, dat u die heiligt
- 5 Eer uw vader en uw moeder
- 6 U zult niet doodslaan
- 7 U zult geen overspel plegen
- 8 U zult niet stelen
- 9 U zult geen vals getuigenis spreken
- 10 U zult niet begeren

Ex 20: 1 - 17

10 woorden

negatief ?

Joh 1: 16 - 17

uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

Rom 6: 14

u bent niet onder de wet, maar onder de genade

positief

Mat 5: 17

meent niet dat Ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen

Dt 18: 15

Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Here, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren

Gal 3: 24

de wet is onze tuchtmeester geweest tot op Christus

Ex 20: 1 - 17

10 woorden

genade onder de wet :

Ex 34: 6

Here, Here, God, barmhartig en genadig, geduldig  
en rijk aan goedertierenheid en trouw

wet van Christus :

1 Kor 9: 21

ik ben niet zonder wet voor God, maar aan Christus wettelijk onderworpen

Gal 6: 2

draagt elkaars lasten, want zo zult u de wet van Christus vervullen

Jak 1: 25 , 2: 8

de volmaakte wet, de wet van de vrijheid

de koninklijke wet

## Godsopenbaring

**Genesis** Jehova: in de hof van Eden  
1 verbod: niet eten van die ene boom

**Exodus** Jehova: bij berg Sinaï  
10 woorden

**Deuteronomium** 40 jaar later: Mozes herhaalt de wet  
uitgebreide toelichting

**Mattheüs** Immanuël: bergrede – koninkrijk van God  
niet de wet opheffen, maar vervullen

**Johannes** het Woord is vleesgeworden  
de Zoon leert ons de woorden van de Vader



God & naaste

Ex 20: 2 Ik ben de Here, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.

de Heiland - God richt Zich tot een vrij volk  
om alleen Hém te dienen

Dt 4: 6 werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk!

Dt 6: 10 steden die u niet hebt gebouwd, huizen die u niet hebt gevuld

Dt 7: 1 de Here verdreef vele volken, groter en machtiger dan u

Dt 8: 2 deze 40 jaar in de woestijn: om u te verootmoedigen

in N.T.

Mat 1: 23 Immanuël = God met ons

Joh 1: 1 In begin was het Woord;  
het Woord was bij God, het Woord was God

Joh 1: 36 Zie, het Lam van God

Joh 18: 5 Ik ben [het]

Op 1: 8 Ik ben de alfa en de oméga, zegt de Here, God, Hij die is en die was en die komt, de Almachtige = Christus