

Ex 20: 1 - 17

10 woorden

Ik ben de Here, uw God, Die u uit Egypte geleid hebt

- 1 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben
- 2 U zult voor uzelf geen beeld maken
- 3 U zult de Naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken
- 4 Gedenk de sabbat, dat u die heiligt
- 5 Eer uw vader en uw moeder

dienst
van
God



- 6 U zult niet doodslaan
- 7 U zult geen overspel plegen
- 8 U zult niet stelen
- 9 U zult geen vals getuigenis spreken
- 10 U zult niet begeren

dienst
aan
naaste

Ex 20: 12

Eer uw vader en uw moeder
opdat uw dagen verlengd worden in
het land dat de Here, uw God, u geeft

Gen 2: 24

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten
en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn

Ex 20: 12 Eer uw vader en uw moeder

Lev 19: 2 - 4 = 1^e stenen tafel

Heilig zult u zijn, want Ik, de Here, uw God, ben heilig

- ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben

- Mijn sabbatten houden

- u zult u niet tot de afgoden wenden

- u geen gegoten beelden maken

} Ik ben de Here

} Ik ben de Here

Deut 32: 18 de Rots Die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd,
en u hebt de God Die u gebaard heeft, vergeten.

Ex 20: 12 Eer uw vader en uw moeder

richters toewijding aan de Heer



nazireërs

Simson

vrouw van Manoah verschijning Engel – offer – naamgeving

Samuël

Hanna gebed – naamgeving – elk jaar nieuw bovenkleed

koningen van Juda de naam van zijn moeder was ...

Salomo

1 Kon 2: 19 hij zette zich op zijn troon en liet een zetel plaatsen voor de koningin-moeder, en zij zette zich aan zijn rechterhand

Ex 20: 12 Eer uw vader en uw moeder

Spr 1: 8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en
verwerp de onderwijzing van uw moeder niet

Spr 6: 20 Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader en
verwerp de onderwijzing van uw moeder niet

Spr 23: 22 Luister naar uw vader, die u heeft verwekt;
veracht uw moeder niet, wanneer zij oud geworden is

Ex 20: 12 Eer uw vader en uw moeder

Christus

Mrk 7: 10 Eer uw vader en uw moeder

Wie vader of moeder vloekt, moet de dood sterven Ex 21: 17

Mrk 7: 11 u zegt: het is **korban** ... dan laat u niet toe iets voor
zijn vader of zijn moeder te doen

gave voor offerkist

Paulus

Ef 6: 1 Kinderen, wees jullie ouders gehoorzaam

Ef 6: 2 Eer uw vader en uw moeder; eerste gebod met een belofte

Ef 6: 4 Vaders, prikkel uw kinderen niet tot toorn

wisselwerking: ouders ↔ kinderen

Ex 12: 26 wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze dienst van u

Deut 6: 7 u zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken

Ex 20: 12 Eer uw vader en uw moeder

Jes 49: 15 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot?
Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet.

Mat 23: 37 hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen,
gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert

kleine kinderen

Joh 21: 5 Kinderen, hebt u iets te eten?



Ex 20: 12 Eer uw vader en uw moeder

Johannes

1 Joh 2: 13 ik schrijf u, kinderen, ...
ik schrijf u, jongelingen ...
ik schrijf u, **vaders** ...

Paulus

1 Thes 2: 7 zoals een voedende moeder haar eigen kinderen koestert

1 Thes 2: 11 als een vader zijn eigen kinderen, ieder van u vermaanden en vertroostten, en betuigden dat u zou wandelen God waardig

Gal 4: 19 mijn kinderen, van wie ik opnieuw in barensweeën ben, totdat Christus gestalte in u krijgt

1 Kor 4: 14 dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen

1 Kor 4: 15 al had u tienduizend leermeesters in Christus, dan hebt u niet veel **vaders**

Ex 20: 12 Eer uw vader en uw moeder

Debora Richt 5: 7 een moeder in Israël

Elia 2 Kon 2: 12 Elisa: mijn vader, mijn vader!

mantel



Elisa 2 Kon 13: 14 Joas: mijn vader, mijn vader!

Paulus kinderen:

Onesimus Fil 1: 10 mijn kind

Titus Tit 1: 4 mijn waar kind

Timotheüs 1 Tim 1: 2 mijn waar kind

2 Tim 1: 2 mijn geliefd kind

2 Tim 4: 13 als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb